



Κείμενο: Αντώνης Κουσουνάδης
Φωτογραφίες: Αντώνης Νικολόπουλος
Δημήτρης Χριστόπουλος



Πρώτη Σεπτέμβρη. Το ξωκλήσι του Άι Λάζαρου μου χάριζε πάντα τη τελευταία ευκαιρία για να ξαποστάσω, στη προσπάθειά μου να πατήσω την ανεμοδαρμένη κορφή. Ακουμπώ στη πόρτα της μικρής κάτασπρης εκκλησίας και αγναντεύω ψηλά το μονοπάτι με το πετρώδες και σαθρό έδαφος που οδηγεί στη κατοικιά Εκείνου και νιώθω δέος μήπως τον συναντήσω απρόσκλητος εκεί πάνω. Η εξώθυρα ανοίγει και με καλωσορίζει στο φορτισμένο συναισθηματικά χώρο της πέτρινης εκκλησίας. Εδώ το καντήλι δεν σβήνει ποτέ και συμβάλλω και εγώ σ' αυτό, προσθέτοντας με προσοχή λίγο λαδάκι. Ξεγελώ τον εαυτό μου, ξεκλέβοντας ακόμη μερικές ανάσες και προσπαθώ να συγκεντρώσω τις δυνάμεις μου για το τελικό κομμάτι της ανάβασης.

T A I L I A P E R I P E T E I A Z

Διόπτλους Κυκλάδων

με [στ]οσανίδα

Βρίσκομαι στην πατρίδα μου την Τήνο, στο πιο ψηλό βουνό της, τον "Ταινιά". Υποπτεύομαι ότι το κτίσμα αυτό δεν βρίσκεται εδώ, κάτω από τα άγρια μυτίκια του βουνού, για να τιμήσει μόνο τον Άγιο, αλλά μάλλον για να εξευμενίσει την οργή ενός άλλου θεού, του Αιόλου.

Μόνο αν κάποιος βρεθεί εδώ, σ' αυτή τη μάτη του Αιγαίου πελαγίτικου ανάγλυφου, μπορεί να συνειδητοποιήσει την αγριότητα των ανέμων που απ' τ' αυκί του ξεφεύγουν, χιλιάδες χρόνια τώρα, για να τωακίσουν καράβια και ανθρώπους που τολμούν να περάσουν απ' τη θάλασσα που γλύφει αυτό το βουνό.

Όμως είμαι τυχερός. Ο αδιαφιλονίκητος αφέντης των Κυκλαδών, ο Αίολος, ευτυχώς τώρα λείπει από εδώ. Είμαι πια πολύ ψηλά και τον βλέπω να παλεύει με έναν μανιασμένο Πουνέντη που του ξέφυγε, κατά κει στη θάλασσα της Νάξου. Έτσι λοιπόν, μπορώ τώρα να πραγματοποιήσω το σκοπό της επίσκεψής μου στο υπίτι του και να του αφήσω το ανάθημά μου, παρακαλώντας τον να φανεί ευνοϊκός κατά τη διάρκεια της αποστολής που πρόκειται να συμμετάσχω από την επόμενη μέρα με αφετηρία τη θάλασσα γύρω από το ναό του Πουειδώνα, το Σούνιο. Άλλωστε, δ' τι κι αν συμβεί από δω και 'μπρος, εξαρτάται κυρίως απ' αυτόν!

Μια διαφορετική "υγρή" εμπειρία

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΑΚΟΥΓΕ στο όνομα "Διάπλους Κυκλαδών" με ιστιοσανίδα ή κοινώς "γουίντερφιν".

Αρκετές μέρες νωρίτερα όταν προσκλήθηκα να βοηθήσω και εγώ, ενημερώθηκα για τους στόχους, τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό της αποστολής.

Στόχος μας να ταξιδέψουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα νησιά των Κυκλαδών με δυο ιστιοσανίδες και τρία φουσκωτά σκάφη που θα υποστήριζαν τις ανάγκες των "γενναίων" αθλητών που θα τολμούσαν να τα βάλουν με τα καθόλου φιλόξενα νερά του Αιγαίου. Κι όλα αυτά σε έξι το πολύ μέρες. Αυτό ήταν το χρονικό περιθώριο που είχε αρχικά καθοριστεί.

Ο Γιάννης Παπαστύρου, κορυφαίος αθλητής ιστιοσανίδας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με

ατέλειωτες ώρες στα σκάφη του, έχει κάνει τη σανίδα του κυριολεκτικά προέκταση του κορμιού του. Σοβαρός και υπεύθυνος, παρουσιάστηκε ως η καταλληλότερη επιλογή και δέχτηκε με ενθουσιασμό τη πρόσκλησή μας. Μαζί του, ο μόνιμος πια κάτοικος Πάρου, **Ξανθίε Χαρίτον**. Παλιός, δεινός ιστιοπλόος και αθλητής με ικανότητες, θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα με τη γνώση και τις εμπειρίες του στα νερά του Αιγαίου.

Η επιλογή του εξοπλισμού τους ήταν άριστη, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, με σκάφη που θα μας έβγαζαν αυπροπρόσωπους, όχι μόνο στα φουρτουνιασμένα κύματα, αλλά και στις γαλήνιες θάλασσες (τον εφιάλτη κάθε σερφίστα, όπως γρήγορα ανακάλυψα).

Οι υπόλοιποι δεν βρισκόμασταν μαζί για πρώτη φορά. Ομάδα δεμένη και δοκιμασμένη, αποτελούσε εγγύηση για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Ο **Κώστας Λύγκας**, που είχε την κύρια οργανωτική ευθύνη για το εγχείρημα αυτό. Ο **Αντώνης Νικολόπουλος**, επαγγελματίας φωτογράφος και εκπαιδευτής ιστιοπλοΐας και ο **Δημήτρης Χριστόπουλος**, συνάδελφος του πρώτου, αθλητής ιστιοσανίδας και αυτόνομος δύτης βρέθηκαν παρέα μας για να εγγυηθούν την αποτύπωση σε φίλμ των πιο συναρπαστικών στιγμών. Ο **Κώστας Νικολόπουλος**, με πολύτιμη εμπειρία σε ανάλογες διοργανώσεις, ανέλαβε την ευθύνη της καταγραφής της προσπάθειας σε βίντεο-πράγμα εξαιρετικά δύσκολο αν αναλογιστούμε τις συνθήκες λήψης που επικρατούν πάνω σε φουσκωτές βάρκες που δεν λενε ποτέ να συμμορφωθούν και να μη κουνούνται!!

Τέλος να αναφέρω τους καπετάνιους μας, αφού τα φουσκωτά τους, σαν πιστά σκυλάκια, υπάκουουαν μόνο σ' αυτούς! Ο **Σταύρος Κοπίτας**, διευθυντής εταιρείας κατασκευής και πώλησης φουσκωτών, περήφανος για τις χιλιες και πλέον ώρες, που διαπίστωσα καταγεγραμμένες στο ωρόμετρο του σκάφους του. Ο **Δημήτρης Καραγεωργίου**, τραπεζικός, δημιούργος και δοκιμαστής φουσκωτών, αφού πήρε άδεια από τα παιδάκια του ήρθε για να μας βοηθήσει... Και ο **Δημήτρης Φουρώκης**, σαν καλοκάγαθος γύγαντας, πάντα πρόθυμος και χαμογελαστός ναυτικός, φανόταν μικρός μέσα στο πραγματικά τεράστιο οκτάμετρο σκάφος του, που του φορτώναμε



"Σαίτες στο κύμα". Όταν ο άνεμος είχε κέφια, οι ταχύτητες πλεύσης των ιστιοσανίδων συχνά ξεπερνούσαν τα 30 ναυτικά μίλια.

τέσσερα άτομα και το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού μας.

Φύσα αεράκι, φύσα με...

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Ανήμασταν μια χαρούμενη σχολική εκδρομή, τότε σίγουρα τα πρόσωπα που θα συναντούνταν στο προκαθορισμένο meeting point στην Ανάβυσσο, θα ήταν γελαστά και χαρούμενα. Η μέρα ήταν εκπληκτική με αυτό το υπέροχο, διαυγές φως που λούζει την ελληνική ύπαιθρο στις αρχές του φθινοπώρου.

Όμως στη περίπτωσή μας, η κατήφεια ήταν παισιφανής, κυρίως στα πρόσωπα των δύο αθλητών μας που είχαν φτάσει πρώτοι απ' όλους στο εξοχικό του Καραγεωργίου. Γρήγορα κατάλαβα γιατί... Ο άνεμος είχε

πάρει ρεπό για σήμερα, και σύγουρα αυτό δεν θα βοηθούνε καθόλου την εκκίνησή μας. Ανήσυχες ματιές, ψύθυροι και μισόλογα. Γρήγορα αναχωρούμε για τη γλύτωρα της Αναβύσσου, όπου έφτασε και το οκτάμετρο της παρέας. Ήσως αυτό να συγκινούσε τον Αίολο και να μας έκανε τη χάρη να ταράξει λίγο τα νερά του Σαρωνικού, αφού η δικιά μου σπονδή, τρεις μέρες νωρίτερα, δεν έπιασε τόπο!

Σύντομα τα σκάφη βρέθηκαν στο κατά τα άλλα υπέροχο γαλανό νερό και εμείς μέσα σ' αυτά με προμήθειες και εξοπλισμό να κατευθυνόμαστε προς το σημείο εκκίνησης, κάτω από τις "κολώνες", το ναό του Ποσειδώνα, στο **ακρωτήρι του Σουνίου**. Τοπικά, στο σημείο εκείνο, ο καιρός απότομα "φρεσκάρισε" μοιράζοντας πλατιά χαμόγελα



 **Πρωϊνή προετοιμασία για "απόπλου" στην Κέα, κάτω από το άγρυπνο βλέμα των φουσκωτών συνοδείας.**

σε όλους και γρήγορα ο Γιάννης και ο Ξαβιέ άρχισαν να τριμάρουν τα πανιά τους και να φορούν τις ιωθερωμικές στολές τους.

Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά πέρα απ’το νότιο κάβο της Μακρονήσου, νόμισα ότι διακρίνω θαλασσινή αντάρα και τον χαρακτηριστικό κυματισμό που συνήθως επικρατεί σ’αυτό το κομμάτι- το Κάβο Ντόρο όπως πολλοί συνήθως αναφέρουν- μέχρι απέναντι το ακρωτήριο Ταμέλο, στη Κέα.

Η πλώρη μας για Τζιά

ΟΜΩΣ ΑΛΙΜΟΝΟ ! Μόλις οι ιωτιοσανίδες ανοίχθηκαν και βρισκόμασταν νότια της Μακρονήσου ο αέρας μας εγκατέλειψε. Το ουάφος του Ξαβιέ θύμιζε υποβρύχιο, πλέοντας όλο κάτω από το νερό, ενώ του Γιάννη μετά βίας άγγιξε την αυσύλληπτη ταχύτητα των 3-4 μιλών! Απογοητευτικό

θέαμα να βλέπεις δύο πολύ καλούς αθλητές να θυμίζουν ‘πρωτάκια’ σχολής γουώντσερφ. Έτοι αναγκαιούταν “φορτώνωμε”, για να αναζητήσουμε τη τύχη μας στο νότιο φανάρι της Κέας.

Δυστυχώς και εκεί το ίδιο κρύο πιάτο! Έχουμε όμως την ευκαιρία να θαυμάσουμε από κοντά το μεγαλόπερο Φανάρι της Κέας, που στέκει εκεί δεκαετίες, περηφανο πάνω στα κοφτερά γκρεμιά του Κάβου και βοηθά ατρόμητο τους ναυτικούς μας. Μοναδικά μνημεία ναυτοσύνης, οι Φάροι μας, αξέζουν σύγουρα μεγαλύτερης αγάπης και προσοχής, μόνο και μόνο για να βρεθούν και τα εγγόνια μας κάποτε κοντά τους και να νιώσουν το φίγος της πάλης με τη θύελλα και την αλμύρα!! Στο σημείο αυτό και λίγο βιορειότερα, είχαμε την απίστευτη τύχη να συναντήσουμε αυτό που κάνει τον κόσμο να κρέμεται από τις κουπαστές των πλοίων με στόματα ορθάνοιχτα από θαυμασμό! Μια ομάδα υπέροχων δελφινιών, μας αντιλήφθηκε και ήρθε κοντά μας με ατέλειωτη παιχνιδιάρικη διάθεση. Είναι πανέμορφα αυτά τα πλάσματα καθώς

σχίζουν το αωημένιο νερό και δημιουργούν αυταπάτες ότι μπορείς να κολυμπήσεις δίπλα τους, να τα αγγίξεις και να τα ακολουθήσεις! (Ο Γιάννης ισχυρίζεται ότι σε παλιότερο αγώνα του στο νότιο Αιγαίο, το έχει κάνει!) Είναι όμως ήδη απόγευμα και αποφασίζουμε να διανυκτερεύσουμε στη Κέα. Βλέποντας κανείς το νησί από μακριά, σχηματίζει την εντύπωση ότι είναι άγονο, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές βελανιδιές, σημαντική πηγή εισοδήματος για τους ντόπιους παλιότερα, λόγω της εκμετάλλευσης του καιρού της.

Σήμερα η Κέα είναι διάσημη για το θυμαρίσιο μέλι της το οποίο και μας γλύκανε, όταν αργά το βράδυ, και αφού κατασκηνώσαμε στο Βουρκάρι, το δοκιμάσαμε με γιασιύτι και καρύδια!! Γλυκό επιδόρπιο και γλυκός ύπνος στις σκηνές μας σε αναμονή της επόμενης μέρας!



Μεσοπέλαγα με φόντο την Κύθνο, η τεχνολογία στην υπηρεσία της ομάδας υποστήριξης, για όσο το δυνατόν ασφαλέστερη πλεύση.

Στα πολυτραγούδισμένα Θερμιά

ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙ να ξυπνάμε στο όμιορφο ψαροχώρι και η πρώτη μας κίνηση είναι να βγάλουμε το "δάχτυλο" έξω από τη σκηνή για να διαπιστώσουμε τις συνθήκες του ανέμου. Νοιτάς, βία τρία μποφόρ στο σημείο εκείνο, και αποφεύγουμε να τριμάρουμε στην παραλία. Μπαίνουμε στα υκάφη, και πορεία νότια αυτή τη φορά προς μια "άλλη" Κολώνα. Ένα ακρωτήρι στη βορειοδυτική **Κύθνο ή Θερμιά**, όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι.

Εδώ ήμασταν πιο τυχεροί! Τέσσερα μίλια πριν τον προορισμό μας, ένα σκάρτο πενταράξι, μια δροσιστική πελαγίνια Όστρια, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να μπουν στον υπέροχο κόλπο, πάνω στις σανίδες τους, και να χαλαρώσουν απολαμβάνοντας τη μοναδική αιμούδα της περιοχής, που λόγω του νησιού που ενώνει με τη στεριά, βρέχεται από θάλασσα και από τις δύο πλευρές της!

Βουτιά στα κρυστάλλινα, μοναδικά νερά του Αιγαίου, που όμοιά τους δεν υπάρχουν, φαγητό στο σκαρφαλωμένο στο βράχο ερημικό





ταβερνάκι και μεσημεριανή μονόωρη σιέστα, πριν ξεκινήσουμε για μια προσπάθεια περιπλού του νησιού για βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση με φόντο το ιδιαίτερα γοητευτικό τοπίο.

Παρόλο που τα Θέρωμα δεν είναι μακριά από τον πολύβουνο Πειραιά, επικρατεί παντού μια απροσδόκητη ηρεμία!

Το τοπίο είναι απίστευτα άγονο και ξενίζει ακόμη και για τα δεδομένα των Κυκλαδών, όπου τουλάχιστον βλέπεις κάποια ελάχιστη βλάστηση στις λαγκαδιές. Η αγοράτητα του τοπίου σπάει υψηλούς αιμπέλια και γέρικες συκιές που φαντάζουν σαν πινελιές πάνω στα βουνά, αλλά κυρίως από τις απόλυτα εναρμονισμένες με το χώρο γλυκιές μες το συύρουπο ακρογιαλιές!

Παναγιά Κανάλα, Κάτω Λιβάδι μέχρι την Αγία Ειρήνη και οι αθλητές μας με πολλές μπότζες, καταφέρουν να καβατζάρουν το βόρειο ακρωτήρι της Κύθνου, όπου κουρα-



Ηλιοβασίλεμα στο Φοίνικα της Σύρου. Τι περισσότερο να ζητήσει κανείς την ώρα που καταλαγιάζει μια κουραστική μέρα;

συμένους πια τους "μαζεύουμε" για να τους ακούνουμε να διηγούνται, με πάθος, τις περιπέτειές τους γύρω από τις ακτές του νησιού. Η διανυκτέρευσή μας στην παραλία της Κολώνας ήταν μοναδική... Φωτιά στην παραλία, κοτόπουλο στα κάρβουνα και έναυτρος ουρανός. Τι καλύτερο να ζητήσει κανείς;

Γλυκειά μου Φραγκοσυριανή

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Επτά το πρωί και νάτη πάλι η "Κυρδά 'Απνοια!" Με το φόρο της επανάληψης της θλιβερής εικόνας των σερφ χωρίς αέρα, αποφασίζουμε να συνεχί-

Ακόμα κι ο άνεμος κοπάζει μπαίνοντας στο λιμάνι της Ερμούπολης, για να μας επιτρέψει να θαυμάσουμε την "Αρχόντισσα των Κυκλαδών".





Συνδυάζοντας αθλητισμό και πολιτισμό μπροστά στα Λιοντάρια του Αρχαιολογικού Χώρου στη Δήλο.

σουμε μέχρι το **Φοίνικα** της νότιας **Σύρου** μέσα στα φουσκωτά. Και τελικά κάναμε πολύ καλά! Η θάλασσα που, ιδιαίτερα με τα μελτέμια του Αυγούντου, τακτικά αντικρύζω από το παραθύρο του υπιτιού μου, στο Κτικάδο της Τήνου, να ανταριάζεται και να ξεσκίζει τα σωθικά της, απλώνεται τώρα μπροστά μας λαδιά, ένας εκτυφλωτικός μπλε-κόκκινος πρωινός καθρέπτης που καταπίνει και χωνεύει τον ολόγιομο κατακόκκινο βασιλιά Ήλιο! Εικόνα ομιօρφη αλλά και σπάνια!

Στο Φοίνικα, μας υποδέχεται η φιλόξενη μαρίνα „ένας κρύος καπούτσινο, γεύμα και κατασκήνωση για να είμαστε έτοιμοι για τη βραδινή μας διανυκτέρευση σε μια μικρή παραλία, „τα Κόκκινα“. Αμέσως μετά αναχωρούμε για το εντυπωσιακό λιμάνι της νεοκλασικής **Ερμούπολης**. Καθώς κινούμαστε στην ανατολική ακτή της Σύρου, θαυμάζω

στα αριστερά μας τα μέρη που μεγάλωσα. Οι Αγκαθοπές με την κοσμοπολίτικη παραλία, η Βάρη, η Αζόλιμνος με τα πολλά και χρωτατικά ταβερνάκια και τέλος μπροστά μας ξεπροβάλλουν τα νησάκια Δίδυμοι, με το πανύψηλο, λυγερόχρομο αρχοντοφάναρο, να τηράει ατέρμονα τη μπούκα του λιμανιού της Σύρας και να φυλάει τα καράβια από τις πακοτοπίες και τα ξενερίσματα!

Από το ύψος της Αζόλιμνου, ο Γιάννης και ο Ξαβιέ έχουν πέσει στο νερό και με περισσή μαεστρία κατευθύνουν τα σερφ τους προς το λιμάνι όπου μπαίνουν θριαμβευτικά μετά από μιάμιση ώρα, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ναυτεργατών του Νεώριου! Τεράπιες και επιβλητικές οι δεξαμενές του ναυπηγείου, δειπνούν στο χώρο του λιμανιού και τρελαίνουν τους φωτογράφους, που δεν λυπούνται τα φιλμ και τραβούν συνεχώς τους αθλητές σ' αυτό το αλλόκοτο ωκηγικό.

Η βόλτα που ακολούθησε στα σοκάκια της πόλης μάγεψε την ομάδα μας. Τι να πρωτοπεί κανείς γι' αυτή την πόλη... Η Αρχόντισσα και Πρωτεύουσα των Κυκλαδων γεμάτη από

νεοκλασικά παραδοσιακά σπίτια, πλατείες, μεγάλες εκκλησίες και δύο υπέροχους λόφους, με γειτονιές λαϊκών, καλόκαιρων ανθρώπων που αγναντεύουν το Αιγαίο και μοιχυβολάει η ψυχή τους.

Επιστροφή, το σουύρουπο, στα Κόκκινα, που ονομάζεται έτοι λόγω του χρώματός της. Είναι πρόγιματι κόκκινη η άμμος της και εμείς βυθιζόμαστε στην αγκαλιά της για νυχτερινό μπάνιο αλλά και στην αγκαλιά του Μορφέα, για να ονειρευτούμε δέντρα έτοιμα να σπάσουν από τον πολύ αέρα!!

Αναζητώντας το νησί της αμαρτίας

ΠΕΜΠΤΗ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ και πλέονμε ανατολικά με κατεύθυνση δύο από τα πιο διάσημα νησιά του πλανήτη! Τη Δήλο και τη Μύκονο! Αυτό που δεν γνωρίζει βέβαια ο πολὺς κόσμος είναι ότι η Δήλος δεν είναι ένα νησί αλλά δύο! Το μεγαλύτερο, και αυτό που

 *Η Βενετία της Μυκόνου υποδέχεται απάνεμη το Γιάννη Παπασπύρου.*

κυρίως φαίνεται από τα γύρω νησιά και το πέλαγος, είναι η Ρήνεια - η Δήλος μοιάζει με προέκταση της Μύκονου και είναι κρυμμένη ανάμεσα σε αυτή και τη Ρήνεια. Και τα δύο μαζί λέγονται Δήλες.

Ο φωτογράφος μας, ο Αντώνης, χαμογελάει περίεργα... Νομίζουμε ότι το κάνει επειδή μινδιζεται νυχτερινή ζωή, αλλά εκείνος έχει μιαριστεί τον γέρο-Γαρμπή που "φρεσκάρει" ήδη. Ο Δυτικός αέρας που ακούσαμε χθες στο δελτίο έρχεται και "Χαράς Ευαγγέλια" για τους αθλητές μας, που βιάζονται και ορίχονται τα σκάφη στη θάλασσα, για να φτάσουμε μετά από δύο ώρες στη Δήλο.

Ακολουθεί επίκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του νησιού. Το ιωδικό ενδιαφέρον εδώ είναι μεγάλο, αφού η Δήλος υπήρξε πολύ σημαντικό οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο στην αρχαιότητα, με πολύ σημαντικούς επισκέπτες - όπως άλλωστε και σήμερα..

Η Μύκονος, αποτελεί δημοφιλή προορισμό για το διεθνές τζετ σετ. Διανοούμενοι, καλλιτέχνες, ηθοποιοί αλλά και κάθε "καρυδιάς - καρύδι", περιφέρεται στα





Αναχώρηση από τη Νάξο, με φόντο την χαρακτηριστική "Πορτάρα".

στενάκια του νησιού αναζητώντας την υπέρβαση στη διασκέδαση! Αυτή την εικόνα συναντήσαμε και εμείς στη Μύκονο, αφού δύως πρότια εντυπωσιάσαμε τους θαμώνες των μπαρ στη "Βενετία" με μια "επική" είνοδο των πολύχρωμων, φουσκωμένων πανιών μας στο μικρό δόμο της περιοχής! Εκεί, αλλά και στο μέσα λιμανάκι, δίπλα στο πελεκάνο που μας διασκέδασε με τα καπρίτια του.

Στη συνέχεια, απολαύσαμε τον Γιάννη και τον Ξαβιέ σε "περίτεχνα" παιχνίδια με το κύμα και εντυπωσιακά περάσματα δίπλα από τεράστια κρουαζιερόπλοια με δέκα ή δώδεκα καταυτόρωματα!

Αποβίβαση στο νέο λιμάνι της Μύκονου και επιτέλους πολυτελής διαμονή για σήμερα σε ξενοδοχείο στα Χουλάκια, μετά από ευγενική προσφορά φιλοξενίας από επιχειρηματία, φίλο του Ξαβιέ. Τον ευχαριστούμε!

Το βράδυ γίναμε και εμείς μάρτυρες μιας πόλης που δονείται στους ήχους της δυνατής μουσικής και παρασυρθήκαμε μέσα στο

πλήθος της, προτού καταλήξουμε κατάκοποι στα 'αυτοκρατορικά' γι' απόψε κρεβάτια μας.

Μέσα από την Πορτάρα

ΕΧΕΤΕ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΠΟΤΕ με παράθυρα που κτυπούν από το ρεύμα του αέρα μένα στο δωμάτιο; Σε μας αυτό συνέβη τη Παρασκευή το πρωί και πεταχτήκαμε όρθιοι για να δούμε επιτέλους τη θάλασσα με άπρα προβατάκια' πάνω της -χαρακτηριστικό των έξι μποφόρ που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή! Ανεμος Δυτικός, αρκετά υπάνιος γενικότερα στις Κυκλαδες, φρέσκος και αναζωογονητικός. Εγρήγορση μιαλού και σώματος και οι καπετάνιοι μας χαράζουν πορεία επί χάρτου για Νάξο! Οι συνθήκες στο λιμάνι τέλειες και αποφασίζουμε ότι οι ιστιοσανίδες θα πλεύσουν ολόκληρη την απόσταση μέχρι τον προορισμό μας. Για πρώτη φορά βλέπω σήμερα τους αθλητές μας τόσο ευτυχισμένους, μ' εκείνο το "φευγάτο" βλέμμα που δεν επικοινωνεί με τον έχω κόσμο, και καταλαβαίνω τι θα ακολουθήσει. Δύναμη, ταχύτητα, άλματα, χτυπήματα της

σανίδας πάνω στα κύματα με το φόρο κάποιου "καταπέλτη" και τα φουσκωτά με μεγάλη δυυσκολία μπορούν να ακολουθήσουν τις σανίδες σ' αυτή την τρελή κούρσα μες το πέλαγος! Λες και τις είχαμε δεμένες τόσες μέρες και τώρα αφήνιασαν με τους καβαλάρηδές τους!

Εμείς μέσα στα σκάφη 'κοπανιόμαστε' αλύπτητα από κύματα "ντουβάρια" που μας κόβουν το δρόμο, αλλά οι καπετάνιοι "σαδιστικά" δεν κόβουν "για να μη χάσουν τα παιδιά". Πραγματικό ροντέο μέσα στο πεντάμετρο που βρίσκομαι και κάνω κουράγιο για να ξραστήθω μέσα σ' αυτό για τις επόμενες δύο ώρες μέχρι που...

Μέχρι που φτάσαμε ανοιχτά της Νάξου. Λίκνο του Κυκλαδικού πολιτισμού η Νάξος και μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος, μας υποδέχεται με μια τεράστια μαρμάρινη πύλη πάνω σε ένα λόφο, αριστερά από την είσοδο του λιμανιού, την Πορτάρα. Τοπωνύμιο των ντόπιων φυσικά αυτό, αφού το μνημείο

 Ο Ξαβιέ Χαρίτου στην Πάρο, αρματωμένος κι ετοιμοπόλεμος για το τελικό κομμάτι της περιπέτειας.

αποτελεί απομεινάρι της εισόδου του αρχαίου ναού του Απόλλωνα.

Κάτω από την Πορτάρα, τα παλικάρια μας θα δώσουν ρευτάλ με φιγούρες ιστιοσανίδας. Κινούνται απίστευτα γρήγορα γύρω από τ' ακρωτήρι και μουάζουν να έχουν μεθύσει! Άλλωστε δικαιολογούνται, αφού σύμφωνα με τη μυθολογία, εδώ κατοικεί ο Βάκχος, θεός του κραυσιού και διάσημος μπάρμαν (!) ή οινοχόος, κατά το ελληνικότερον!

Η νύχτα μας βρίσκει να τρώμε στη γραφικότατη και πολύ τουριστική Νάουσα της Πάρου. Κουρασμένοι και ναρκωμένοι από τη "γεμάτη" μέρα μας, με δυυσκολία στήνουμε τις σκηνές μας κάπου στις Κολυμπήθρες και τα βλέφαρα κλείνουν βαριά χαζεύοντας τα φώτα της πόλης απέναντί μας...

Στην πατρίδα του wind-surfing

ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ, στην Πάρο διεξάγεται κάθε καλοκαίρι τον Αύγουστο, ένας από τους αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος ιστιοσανίδας με συμμετοχή των ινδιαλμάτων του αθλήματος. Είναι φυσικό





Χρωματική πανδαισία ανάμεσα στα όστρακα του βυθού και το γαλάζιο του ουρανού, στην υπέροχη Νάουσα της Πάρου.

λοιπόν οι ανά την Ελλάδα σέρφερς και όχι μόνο, να πίνουν νεράκι στο άκουσμα των μαγικών λέξεων Πάρος, Σάντα Μαρία, Χρυσή ακτή, Πούντα!

Την Πούντα διαλέξαμε και εμείς σαν προορισμό της τελευταίας "ενεργής" μας μέρας σε αυτή την αποστολή. Βάλαμε ρότα δυτική και μετά νότια για να περάσουμε αρχικά εξώ από την **Παροικιά**, πρωτεύουσα του νησιού.

Η Παροικιά είναι γνωστή για τον ασφυκτικό τα καλοκαίρια τουρισμό της-κομβικό λιμάνι προς τις νότιες Κυκλαδες-, για το ενετικό κάστρο της, αλλά κυρίως για τη ξακουστή **Παναγία την Καταπολιανή**, ένα από τα πιο οημαντικά ελληνικά βυζαντινά μνημεία.

Οι πιο πολλοί όμως άκουσαν για την Παροικιά και συνειδηματία ήλθε στη μνήμη τους το τραγικό και άδικο ναυάγιο ενός

πλοίου με το οποίο πολλές φορές είχα ταξιδέψει στο Αιγαίο μας.

Περνώντας ανατολικά, αλλά πολύ κοντά στις άγριες ξέρες **Πόρτες**, ανοιχτά του λιμανιού, διέκρινα το πληγωμένο σκαρί του Σάμανα να κείτεται λυπημένο στο βυθό και να νοσταλγεί τις μέρες που αρμένιζε, παρέα τώρα μόνο με τους σοφούς γέρο-ροφούς του υφάλου! Νικημένο όχι απ' τη θάλασσα αλλά απ' την αμυαλιά των ανθρώπων!

Όμως η ζωή συνεχίζεται, και εμείς ακολουθώντας τα σέρφ περνάμε πάνω από τις ρηχοπατιές του στενού Πάρου-Αντίπαρου για να καταλήξουμε στην Πούντα. Από δω, ο Γιάννης και ο Ξαβιέ επιδόθηκαν σε ατελείωτα παιχνίδια και έφτασαν μέχρι την Αντίπαρο.

Νησάκι που προσφέρει την "εναλλακτική λύση" σ' αυτούς που θέλουν να αποφύγουν το "χωνευτήρι" τουριστών που λέγεται Πάρος. Απομονωμένες παραλίες, σπήλαια, μονοπάτια για πεζοπορίες και εκπληρωτικό ηλιοβασίλεμα από τη δυτική πλευρά, συνθέτουν το χορταστικό μενού!

Στο μαργαριτάρι φεγγαρόφωτο

ΧΟΡΤΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ από τις περιπέτειές μας, αφεθήκαμε το τελευταίο βράδυ στις περιποιήσεις του Ξαβιέ, που μας φιλοξένησε στο ξενοδοχείο του. Ανάμεσα σε φίλους, μιούραστήκαμε εμπειρίες "οιθημένες" σε Παριανό χρασί και κάπου στην άκρη του μυαλού μας αφήσαμε λίγο χώρο για να ευχαριστήσουμε τον Άι Νικόλα που μας φύλαξε από τις αγριοκαιριές.

Φορτωμένος συναισθήματα δυνατά για το αυριανό Κυριακάτικο ταξίδι της επιστροφής, απάγκιασα σε μια άκρη της αιμουδιάς, ακούγοντας τη θάλασσα που σάλευε δίπλα, να μου ψιθυρίζει με πολλές μικρές και μιστηριώδεις φωνές, κάτω απ' τ' αμέτρητα λαμπτιόνια τ' ουρανού...

Το πρωί, κατάμπροστα στο ψαραδολίμανο της

Πούντας, μέσα στο μάτι του Πουνέντη, οφθάλμηκε μπροστά μου, πάνω σε θεόρατη θάλασσα βραχιά, το ξωκλήσι της Παναγιάς της Γοργόνας.

Μια μέρα μακρινή σε τούτο το οιζωμένο, στον πάτο, όγκο της πέτρας θέντα μοιάσω, πετρωμένο θεριό, ριχτίμι των τρατάρηδων κάτω απ' τον κρουστό ουρανό για πάντα θε να ζήσω, κι η θάλασσα αγίασμα, χρωματιστά πετράδια, κοχύλια και τ' ανθάκια του βυθού της να μου δείχνει!

Ευχαριστούμε τη Sony Hellas για την ψηφιακή βιντεοκάμερα που μας παρέίχε, καθώς και την Lyc Sac για τα πρακτικότατα σακίδια EastPac.

H αποστολή υποστηρίχθηκε από την Amita Motion (3 E) 

Ανοιχτά της Νάξου. "Φιλικές" κόντρες με σύμμαχο τον Γέρο Γαρμπή!

