



ΦΩΤ.: ΝΙΚΟΣ Ο ΜΑΛΑΝΔΟΣ

Γέροι & Κορέλες στη Σκύρο

Ένα ζωομορφικό, ευγονικό αποκριάτικο δρώμενο,



**Χαρείτε, νιοι, τα νιάτα σας και νιες την ομορφιά σας,
γιατί μετ' αχ και με το βαχ μαραίνετ' η καρδιά σας.**

Εξορκιστικό του κακού και της συμφοράς.

**Αυτές οι μέρες το 'χουνε, αυτές οι γι-εβδομάδες
να τραγουδούνε τα παιδιά, να χαιρούντ' οι μανάδες.**

**ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΕΥΓΟΥΛΑΣ
ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟ : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΡΣΑΜΟΣ**

Tο χειμώνα οι βορειοανατολικοί άνεμοι ξευπούν θυελλώδεις και πανίσχυροι, κατηφορίζοντας απ' τη Μαύρη Θάλασσα, αναζητώντας διέξοδο προς το Νότο. Ξεχύνονται παγωμένοι απ' το Βόσπορο και περνώντας τα στενά του

Ελλήσποντου σκορπούν στη θάλασσα του Αιγαίου την παγωνιά και την θαλασσοταραχή. Στο δρόμο τους προς τη νοτιοδυτική Ελλάδα θα περάσουν ορμητικοί από την Ανατολική Λήμνο, παγώνοντας τη Χορταρολίμνη και τα φοινικόπτερα που φωλιάζουν εκεί και, αγνοώντας τον σχεδόν επίπεδο Αη Στράτη, που βρίσκεται πάνω στο δρόμο τους θα πέσουν παγεροί, πάνω στο μόνο νησί που ορθώνεται στο διάβα τους, προτού εξασθενήσουν πάνω στη ράχη της Εύβοιας. Το νησί αυτό είναι η **Σκύρος**¹. Οι χειμώνες στη Σκύρο - τουλάχιστον τα παλιότερα χρόνια - ήταν δριμείς και η θάλασσα μονίμως ταραγμένη. Οι κάτοικοι της, αν και νησιώτες, δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την θάλασσα, ούτε η αλιεία αποτέλεσε ποτέ κύρια απασχόλησή τους. Η οικονομία του νησιού στηρίχθηκε ως εκ τούτου στην ελεύθερη εκτροφή των κατσικιών που δίναν εκτός απ' το νοστιμότατο γάλα τους, τα θαυμάσια ντόπια τυράκια για τις γνωστές σκυριανές "τυροπ'τες" που ψήνονται πάνω σε θερμή πέτρα, αλειφμένες με κρεμμύδι.

Μια τέτοια λοιπόν βαρυχειμωνιά, που ενέσκηψε κάποτε στο νησί σκεπάζοντάς το με χιόνι, έκανε να ψιφήσουν τα κατσίκια ενός

γέροντο κτηνοτρόφου που ήταν όλο κι όλο το βίος του. Πήρε τότε ο απελπισμένος τη γριά του και ζωμένοι τα κουδούνια των νεκρών ξώων τους αρχίσαν να τριγυρνάνε απελπισμένοι στα σοκάκια του νησιού, αναγγέλλοντας στους συγχωριανούς τους τη συμφορά που τους βρήκε.

Αυτός είναι ο νεότερος μύθος που βρίσκεται πίσω απ' την ιδιότυπη μορφή γιορτασμού της αποκριάς στη Σκύρο, ενός εθίμου που κρατεί εδώ και πολλά χρόνια και, παρά τις ομοιότητές του με παρόμοια λαϊκά δρώμενα σ' άλλες γωνιές της χώρας, έχει μια πολιτιστική αυτονομία και ιδιαιτερότητα.



Ο γιορτασμός της αποκριάς στο νησί είναι ξεχωριστός και έχει τη δικιά του σημειολογική αξία. Αυτός ο χαρακτήρας επιβλήθηκε και απ' την γεωγραφική ιδιαιτερότητά του: Μακριά απ' τα υπόλοιπα νησιά των Βορείων Σποράδων στα οποία διοικητικά ανήκει, και μακριά από άλλα νησιά προς Ανατολάς και Νότο, η Σκύρος έχει για πλησιέστερη ακτή τις ανατολικές πλευρές της Εύβοιας, με επίνειο τη γοττευτική **Κύμη** με τα υπέροχα εναπομείναντα νεοκλασικά και τα πεντανόστιμα σύκα της.



Απομονωμένη λοιπόν καταμεσής της δυτικής πλευράς του Αιγαίου, ανέπτυξε ιδιώματα λαϊκού πολιτισμού, ξεχωριστά και πολύ ενδιαφέροντα. Αποδεικνύει αυτό που οι εθνολόγοι και οι μελετητές του πολιτισμού υποστηρίζουν: ότι ο πολιτισμός και η συμπεριφορά μιας μικρής ή μεγάλης κοινωνικής ομάδας ανθρώπων, γεννιέται και αναπτύσσεται, επηρεασμένη από πολλαπλούς παράγοντες, μέσα στους οποίους καθοριστικό ρόλο παίζουν, το κλίμα, το ορεινό ή όχι του εδάφους κ.λπ.

Παρακολουθώντας αυτό τον καιρό, τους ευτελείς και ανιστόρητους εορτασμούς της αποκριάς ανά την ελληνική επικράτεια, [με εξαίρεση το μεγαλοαστικό δυτικόπερο καρναβάλι της Πάτρας], στους οποίους επιστρατεύονται "βραζιλιάνες" εγχώριας παραγωγής σε άθλιες "παραστάσεις" δήθεν πολιτικής και κοινωνικής σάτιρας, που δεν ξεφεύγουν από ένα ύφος εφηβικού ανώριμου σχολιασμού, επιστρέφουμε με περηφάνεια στο Σκυριανό καρναβάλι με τον πριμιτιβισμό και το μεγάλο ιστορικό του βάθος.

Το έθιμο που η αρχή του βρίσκεται πολλούς αιώνες πριν, σε διονυσιακές λατρείες εξευμενισμού της γης και των ζωοφόρων δυνάμεων της, λαμβάνει χώρα στο νησί της δυο τελευταίες Κυριακές, της Κρεατινής και της Τυρινής [Τυροφάγου]. Χώρος των δρώμενων η κεντρική πλατεία της Χώρας όπου ξεδιπλώνεται η τελετουργία του εθίμου, αφού οι Γέροι - καρναβαλιστές διατρέξουν όλα τα στενά του χωριού.

Τα πρόωπα που πρωταγωνιστούν είναι **οι Γέροι, οι Κορέλες** και δευτερευόντως **ο Φράγκος**. Μια παράσταση τραγωδίας [τράγος + αδή]. Ένας συνδυασμός χρονού, μαζικής απαγγελίας - τραγουδιού και μεταμορφώσεων. Το μασκάρεμα που αρχίζει πριν την εμφάνιση των πρωταγωνιστών, προϋποθέτει πολύωρη



προετοιμασία - μύηση στα ενδύματα - φετήχ: το λυτάρι [ζώνη για τη μέση], τα τροχάδια [πλεκτά δερμάτινα σανδάλια], το πανοβράκι [μάλλινο παντελόνι], το μεντενέ [γυναικείο γιλέκο με φαρδιά μανίκια] κ.ο.κ. Τα άπομα που επιλέγουν να ενδυθούν Γέροι μπορεί να επαναλαμβάνουν το ρόλο τους για πολλά χρόνια, ταυτιζόμενα μ' αυτόν και υπηρετώντας την αποστολή τους με θρηησκευτική ευλάβεια, όπως γίνεται εξάλλου και σ' άλλα λαϊκά έθιμα όπως αυτό των Αναστενάρηδων.

Ο χορός των Γέρων είναι αυστηρός και αποτελείται από συγκεκριμένα βήματα που συνοδεύονται απ' τον μελωδικό ή δαιμονισμένο ήχο των κουδουνιών με τα οποία είναι ζωσμένοι². Οι αργές, σχεδόν νωχελικές κινήσεις, διαδέχονται τις πιο ρυθμικές. Η ομάδα κινείται κυκλικά, ενώ με τα μπαστούνια - γκλίτσες χτυπούν το έδαφος ομαδικά, σα φαβδούσκοποι που αναζητούν την πηγή της



ζωής: το νερό. Σε κάθε βήμα οι γλουτοί και η λεκάνη τινάζονται προς τα πίσω. Η ομοιότητες των κινήσεων μ' αυτές του τράγου σε οργανισμό είναι παιυφανείς³. Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται και απ' την εμφάνιση. Οι Γέροι, και εδώ βρίσκεται ίνως η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά του εθίμου, δεν είναι απλώς "ντυμένοι" με προβιές κατοικιών. Είναι και λειτουργούν ως ζώα. Ολόκληρα τομάρια απ' τα κατοικία με τα πόδια τους δεμένα πίσω απ' το κεφάλι, καλύπτουν τα πρόσωπα τους, αφήνοντας άνοιγμα μόνο στα μάτια. Η όψη τους είναι αποτρόπαια. Η εικόνα τους, σκορπά δέος, έχει δύναμη, θυμό και εξορκιστικό χαρακτήρα. Οι Γέροι "ενδύονται" τους τράγους. Ο άνθρωπος μεταπτηδά στο ζωικό βασίλειο, μέρος του οποίου αποτελεί και το ανθρώπινο είδος. Η ταύτιση των ανθρώπων με ζώα του τόπου τους που θεωρούνται συγγενικά μ' αυτούς, και λειτουργούν ως τοτέμ, είναι στοιχείο πρωτόγονων ανθρώπινων οιμάδων και δύο έχουμε δει τη θαυμάσια ταινία των αδελφών Taviani, Padre - Padrone, όπου ο ήρωας "συνευρίσκεται" με ζώο του κοπαδιού του, κάπου στην ορεινή Σαρδηνία, δεν έχουμε αιμφιβολία γι' αυτό. Η "Σκυρία αιξ" που ύμνησε ο Βοιωτός επικός ποιητής Πίνδαρος, έχει πάντα τέσσερα άκρα, αλλά στηρίζεται και περπατά με τα δύο. Ο Ζωομορφισμός σ' όλο του το μεγαλείο.

Η μίμηση των ζώων [μορφικά] απ' τους ανθρώπους, είναι μια πανάρχαια συνήθεια και συναντάται και σ' άλλους λαούς. Οι Ινδιάνοι της Αμερικής πριν την εξολόθρευσή τους φέρουν στο κεφάλι τους φτερά του μεγαλειώδους αετού των Βραχωδών Ορέων, ενώ φυλές στην Αφρική κι άλλουν καρφώνουν στο κεφάλι τους κέρατα και κόκαλα ζώων. Παρόμοια έθιμα συναντάμε στην Κορσική και την Σαρδηνία. Η εντικτώδης επιθυμία επιστροφής στην αρχετυπική μήτρα του ζωικού



κύκλου, που ανακόπτηκε εκλογικευμένα με την παρεμβολή της οικονομίας στις σχέσεις των ανθρώπων και την εμπορευματικοποίηση των αξιών, επιβιώνει ακόμα στις μέρες μας, μέσα από έθιμα σαν κι αυτό του Σκυριανού καρναβαλιού.

Εντυπωσιακό μέρος του χορού των Γέρων είναι και οι ήχοι των κουδουνιών, τα οποία τοποθετούνται σε διπλές σειρές γύρω απ' τη μέση του χορευτή μπροστά και πίσω με τα μεγαλύτερα απ' αυτά στην πίσω μεριά του σώματος. Πάνω από 70 κουδουνιά κουβαλά ο κάθε Γέρος, συνολικού βάρους πάνω από 40 κιλά. Η μεταφορά τους απαιτεί πίστη, ευελιξία αλλά και σωματική δύναμη βοηθούσης και της ανάλογης κραυγοκατάνυξης. Η ηχητική συμβροντία τους, σε συνδυασμό με το κούνιμα της μέσης και των γοφών, με τα πόδια ανοιχτά, στέρεα βιδωμένα στη γη και άλλοτε με το τρέμουλο μόνο των ώμων, το γνωστό

λυλύρισμα, δημιουργούν ένα θέαμα επιβλητικό και ρωμαλέο.

Ανάμεσα δε στους Γέρους, χροοπήδοιν με μικρές χαριτωμένες κινήσεις οι Κορέλες, ανεμίζοντας τα μαντήλια τους και τραγουδώντας: "Άγγελος έσαι μάτια μου, αγγελικά χορεύεις αγγελικά πατείς στη γη κι όλους τους πιονικά μαραίνεις".

Κάποτε ντύνονταν μόνο οι άντρες, σήμερα - δείγμα κι αυτό κάποιου εκφυλισμού - ντύνονται κυρίως γυναίκες. Γέροι και Κορέλες διαπλέκονται σε χορευτικούς συνδυασμούς, τραγουδώντας στίχους για τη ζωή, τη χαρά, τη φθορά των σωμάτων, κάνοντας έκκληση για χορό και επίγειες απολαύσεις, δείγμα κι αυτό ενός ηδονόφιλου παγανισμού, που προκάλεσε κατά καιρούς την αντίθεση της Εκκλησίας η οποία τελικά το ενσωμάτωσε.

Οι Γέροι, οι Κορέλες αλλά και ο Φράγκος, υποδεέστερο δραματουργικά πρόσωπο θα συνεχίσουν τον ρυθμικό τους χορό, τις στιχουργικές αθυροστομίες τους και τις ατέλειωτες κραυγακατανύξεις μέχρι την Καθαρή Δευτέρα τραγουδώντας:

"Βαλ' το κρασί στο μαστραπά και βγάλ' το στον αγέρα
σα δε το πιον τη Τσουριατή, το πίνουν τη Δευτέρα".

Και ύστερα οι γιδόμιαυκες, οι μ' τυούνες, οι κάπτες, τα λυτάρια, τα τροχάδια και όλα τα εξαρτήματα της στολής των Γέρων και της Κορέλας, θα ξαναμπούν στο σεντούκι για ένα ολόκληρο χρόνο. Οι Σκυριανοί "επιστρέφουν" στον κόσμο των ανθρώπων, ευλαβείς και πιστοί νηστευτές στη μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Θα μαζέψουν μισόκορφα (κορυφές λαθουριού) για σαλάτα, αχινούς και πεταλίδες, για να τις τηγανίσουν με μάραθο ή δυόσμιο σκόρδο και άσπρο κρασί. Θα φτιάξουν τραχανόπιτες με δυόσμιο και "τεροπτάδια" με τραχανά και ρύζι. Κι αν έχει μπουνάτια θα μαζέψουν αγαλίπες (ανεμώνες της θάλασσας), για να τις τηγανίσουν με μπόλικο άνηθο. Τα παιδιά θα κόψουν για να παιξουν, τους μεγάλους μίσχους του καρδιάνα, ενός δηλητηριώδους φυτού, που δεν είναι άλλο από το *Ferula communis*, δηλαδή τον νάρθηκα των αρχαίων. Στο ευτερικό αυτού του μίσχου που όταν ξεραθεί σχηματίζει μια ψίχα, έκρυψε τη φωτιά που έφερε στους ανθρώπους

ο Προμηθέας. Άλλα και στην άκρη του ίδιου μίσχου, οι συνοδοί του Διόνυσου, τοποθετούσταν ένα κουκουνάρι αναμμένο, κρατώντας το κλαδί σαν πυρού στις τελετές του θεού.

Τα παιδιά στη Σκύρο παίζουν με τη μακρινή ιστορία, χωρίς να συνειδητοποιούν το μεγαλείο επιβίωσης συνηθειών και εθίμων που πάνε πίσω πολλούς αιώνες. Στη Σκύρο, που τα κοντόσωμα αλογάκια, απόγονοι μιας αρχαϊκής ράτσας μοιάζουν ν' αποσπάστηκαν απ' την πομπή των Παναθηναίων στην οποία απεικονίζονται απ' τον γλύπτη του 5ου π.Χ. αιώνα, σήμερα παροπλισμένα, βόσκουν στα οικυιανά λιβάδια καυκαλήθρες, μαργαρίτες και παπαρούνες, προσφορά της άνοιξης που αρχίζει να τυλίγει το νησί.

[Ευχαριστώ την κυρία **Αλίκη Λάμπρου**, μελετήτρια του λαϊκού Σκυριανού πολιτισμού για χρόνια, για την ευγένεια που είχε να μου δώσει πολλές από τις πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν στο παραπάνω κείμενο.]

Παραπομπές:

1 Την ίδια διαδομή των ανέμων θα κάνει, αντίστροφα όμως τούτη τη φορά από τη Σκύρο προς την Τροία, ο Αχιλλέας και ο δωδεκάχρονος γιος του Νεοπτόλεμος, ξεκινώντας για το μιθικό πόλεμο, απ' την τοποθεσία του νησιού Αχύλι που με καμάρι ου δείχνουν οι ντόπιοι.

2 Η ερευνήτρια κα Αλίκη Λάμπρου στο υπέροχο κείμενο της "Ο χορός στη Σκύρο", αναλύει τον τρόπο που οι αποκριάτικοι χοροί συνδέονται με το τραγούδι και τους Βιζαντινούς ρυθμούς. "Οψεις χορού", εκδ. Θέατρο Δρόσας Στράτου, Αθήνα 1993.

3 Πριν από έναν αιώνα η παρουσία του φαλλού ήταν έντονη στον γιορτασμό. Το φαλλό παρώνταν με μακρουλές κολοκύθες που τις κουνούπισαν προκλητικά κατά πάντων.

Βιβλιογραφία:

-Τζόϊ Κουλεντιανού, "The goat - dance of Skyros", εκδ. Ερμής,

-Τζόϊ Κουλεντιανού: "Ο χορός των τράγων στη Σκύρο", εφημ. Καθημερινή, αποκριά - αγροτικά δρώμενα.

-Αννα Παπαμανώλη - Guest: "Οι Γέροι της Σκύρου", εφημ. Καθημερινή, αφιέρωμα στο μήνα Φεβρουάριο.