



Στιβάνια - Τα Κρητικά Υποδήματα

Διάβηκα με περιέργεια την πόρτα του και μέσα στο μαγαζάκι συνάντησα τον υφ-Στέλιο Παπουτσάκη. Μαζί μ' αυτόν γνώρισα τις λεπτομέρειες και τα μυστικά μιας τέχνης, από τις πιο εξειδικευμένες, λεπτές αλλά και σπάνιες, τώρα πια, στην Κρήτη...

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΟΦΙΛΟΣ Δ. ΜΠΑΣΓΙΟΥΡΑΚΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ





Tον Οκτώβριο του 2001 βρέθηκα στην ορεινή περιοχή της Επαρχίας Αμαρίου, στο Ρέθυμνο. Στο χωριό "Άνω Μέρος" στα-

μάτησα για ένα καφεδάκι στο καφενείο του Θόδωρου Παπουτσάκη. Το Άνω Μέρος είναι χτισμένο στους ανατολικούς πρόποδες του όρους Κέδρος, του οποίου η κορυφή υψώνεται 1777 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η τοποθεσία του χωριού, σε υψόμετρο 600

περίπου μέτρων, προσφέρει μια πανοραμική και ανεμπόδιστη θέα στον Ψηλορείτη, απ' άκρη σ' άκρη και σ' όλο του το ύψος.

Το καφενείο του Παπουτσάκη είναι ένα από τα οχτώ (!) συνολικά καφενεία στο Άνω Μέρους, αριθμός απίστευτος για τον πληθυσμό και τις διαστάσεις του χωριού. Εκτός από τη μοναδική θέα στον Ψηλορείτη προσφέρει, όπως όλα τα καφενεία στην Κρήτη, ελληνικό καφεδάκι και ντόπια ρακή. Υπήρξε ούμως και κάτι ακόμα, που κίνησε την προσοχή μου τη μέρα εκείνη του Οκτώβρη.

Ήταν η πόρτα ενός υποδηματοποιείου, δίπλα στο καφενείο.

Υποδηματοποιείο σ' ένα μικρό ορεινό χωριό; αναρωτήθηκα παραξενεμένος. Διάβηκα με περιέργεια την πόρτα του και μέσα στο μαγαζάκι συνάντησα τον κύριο **Στέλιο Παπουτσάκη**. Μαζί μ' αυτόν γνώρισα τις λεπτομέρειες και τα μυστικά μιας τέχνης, από τις πιο εξειδικευμένες, λεπτές αλλά και σπάνιες, τώρα πια, στην Κρήτη...

ΣΤΟ ΣΤΙΒΑΝΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΡ-ΣΤΕΛΙΟΥ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ του κ. Στέλιου είναι μικρός, όπως άλλωστε όλα τα μαγαζάκια αυτού του είδους. Η πρώτη αίνιθμη που ενεργοποιείται αμέσως μετά την είσοδό μου είναι η όσφρηση, από την χαρακτηριστική και ευχάριστη μυρωδιά του δέρματος και της μπογιάς των παπουτσιών. Αισθάνομαι ξαφνικά σαν να έχω μεταφερθεί σε μιαν άλλη εποχή. Την επόμενη στιγμή η προσοχή μου επικεντρώνεται στην καλοσυνάτη και γλυκύτατη φυσιογνωμία του κ. Στέλιου. Εκείνο όμως το σημείο που με μαγνητίζει περισσότερο είναι τα χέρια του. Αν και είναι χοντρά και δοξιασμένα από τις αιμέτρητες ώρες δουλειάς, κινούνται με ταχύτητα εκπληκτική και απόλυτη αρμονία. Η κοφτερή φαλτυέτα πηγαινοέρχεται ανάμεσα στα δέρματα με χειρουργική συγουραιά και ακρίβεια, το χαρακτηριστικό σφυράκι των τσαγκάρηδων δεν ξαποτάει σε κανένα χτύπημα. Χωρίς να μετακινηθεί από τον πάγκο του και τη δουλειά του, ο κ. Στέλιος με

15 ή και περισσότερων ημερών, ανάλογα βέβαια και με τις παράλληλες εργασίες του μάστορα. Συμφωνήσαμε λοιπόν με τον κ. Στέλιο να με ειδοποιεί τηλεφωνικά κάθε φορά που θα ξεκινούσε ένα καινούργιο στάδιο κατασκευής και, αν ήμουνα κι εγώ ελεύθερος από άλλες υποχρεώσεις, να έρχομαι στο χωριό και να συμπληρώνω τη φωτογράφηση. Γεννημένος το 1933 στο Άνω Μέρος ο φίλος μου, ασχολείται από το 1948 ως σήμερα με την τέχνη του "στιβανά", του κατασκευαστή δηλαδή των χαρακτηριστικών κρητικών ανδρικών υποδημάτων.

-*Kai πώς αποφάσισες να γίνεις τσαγκάρης κ. Στέλιο; τον ρωτάω.*

-*Να σου πω, όταν υποφέρεις από μια δουλειά, πρέπει να θεραπεύσεις τις πληγές. Εμείς στην Κατοχή είμασταν ξυπόλυτοι. Όχι μόνον εγώ, όλοι οι συνομήλικοι μου στο χωριό, ακόμα και οι λίγο μεγαλύτεροι. Και μπορώ να πω, πως αυτό φταίει που γίνηκα τσαγκάρης. Το λέω και δεν με πιστεύουνε.*

-*Kai οι γονείς σου τι είπανε γι' αυτή την*

Η κατασκευή ενός ζευγαριού στιβανιών δεν είναι ούτε απλή ούτε γρήγορη υπόθεση, συνήθως απαιτεί εργασία 10-15 ή και περισσότερων ημερών, ανάλογα βέβαια και με τις παράλληλες εργασίες του μάστορα.

καλωσορίζει πρόσχαρα, με κάνει αμέσως να αισθάνομαι σαν γνώριμος από παλιά. Όταν όμως του ξητάω να τον φωτογραφίσω κατά την διαδικασία κατασκευής του στιβανιού, καταλαμβάνεται από στιγμιαία αιμηχανία. Εκτός από περαστικούς τουριστες, κανείς ως τώρα δεν διάβηκε το κατώφλι του για να τον φωτογραφίσει συστηματικά και να ενδιαφερθεί για την τέχνη του. Του εξηγώ το σκοπό μου και αλλάζει αμέσως γνώμη. Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας με τον κ. Στέλιο, που γρήγορα εξελίχθηκε σε φιλία δυνατή, όχι μόνο μ' αυτόν και την οικογένειά του αλλά και με πολλούς από τους κατοίκους του Άνω Μέρους.

Πολύ γρήγορα βρέθηκε και η φόρμουλα της συνεργασίας μας. Η κατασκευή ενός ζευγαριού στιβανιών δεν είναι ούτε απλή ούτε γρήγορη υπόθεση, συνήθως απαιτεί εργασία 10-

επιλογή σου;

-*Ο πατέρας μου είχε πεθάνει στην Κατοχή, η μάνα μου ίθελε να με πέψει στα γράμματα, μα εγώ δεν ήθελα. Στα γράμματα τότε πηγαίνανε πολύ λίγα παιδιά, γιατί δεν είχανε λεφτά. Γι' αυτό και προτιμούσανε τις τέχνες, άλλος τσαγκάρης, άλλος χαλκιάς, άλλος τενεκετζής, άλλος σαμαράς.*

-*Εσύ πώς έμαθες την τέχνη, πώς ξεκίνησες;*

-*Επήγα που λες κατά πρώτο στο Βυζάρι. Ήταν εκεί ένας ωραίος μάστορας, Κούνουπας λεγόταν. Έκαμα εκεί έξι μήνες αλλά δεν είχε δουλειά, δύσκολες εποχές τότες, μας είχε δυοτρία τσιράκια και μας έβαζε και κάναμε εργασίες αγροτικές. Σηκώθηκα κι έφυγα, ήρθα εδώ στο Άνω Μέρος, που ήτανε ένας άλλος μάστορας. Δούλεψα ένα - δυο χρόνια, ώσπου ήρθε από την Αθήνα ένας σπάνιος μάστορας, Φραγκουδάκη Μιχάλη τονε λένε*



και σ' αυτόν έμαθα την τέχνη. Έκαμα κοντά του πάνω από τρία χρόνια, ως το '54 που πήγα στρατιώτης. Μετά που απολύθηκα, το '57-'58, άρχισα μοναχός μουν τη δουλειά.

-Εδώ, στο ίδιο μαγαζί;

-Όχι, πρώτα άνοιξα στο σπίτι, μετά κατέβηκα εδώ στον κεντρικό δρόμο και νοίκιασα ένα μαγαζάκι, παλιό καφενείο και μετά, το '63, αγόρασα τούτο δω που βλέπεις.

-Πόσοι υποδηματοποιοί δουλεύατε τότε στο Άνω Μέρος;

-Άλλοι δυο άλλα αυτοί αποστρατευτήκανε και τα παρατήσανε.

-Δηλαδή είσαι ο τελευταίος στο επάγγελμα;

-Ναι, πάνω από είκοσι χρόνια τώρα είμαι μόνος στο χωριό.

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΣΤΕΛΙΟ ΣΤΟ ΆΝΩ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΗΑΙΚΙΑ ΤΟΥ ο κ. Στέλιος δεν αυχολεύται μόνον με τα στιβάνια. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του απορροφούν οι γεωργικές αυχολίες, όπως το μάζεμα της ελιάς, η καλλιέργεια της πατάτας, το κλάδεμα και ο τρύγος.

Όταν δύως του περιμεσεύει ελεύθερος χρόνος επιστρέφει στα αγαπημένα του στιβάνια. Αυτή η μερική απασχόληση του μάστορα ήταν ο κυριότερος λόγος που καθυστέρησε την ολοκλήρωση της συστηματικής καταγραφής της τέχνης του.

Ένας άλλος σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας υπήρξε και ο σπάνιος για τη σφραδότητά του φετινός χειμώνας, που κράτησε αποκλεισμένο το Άνω Μέρος για αρκετές ημέρες, μιας και το χιόνι κατέστρεψε πολλά τμήματα του οδικού δικτύου. Έτσι για ένα μεγάλο διάστημα, που κράτησε από τα τέλη του Οκτώβρη του 2001 μέχρι και τον Ιούλιο του 2002 επισκεπτόμουν συνέχεια το χωριό, άλλοτε για να συνεχίσω τη φωτογράφηση και άλλοτε για να συμπληρώσω κάποιες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή των στιβανιών. Θα 'ταν δύως ψέμα αν έλεγα, πως ανέβαινα στο Άνω Μέρος μόνον για δουλειά. Δεν ήταν λίγες οι φορές που έπαιρνα το δρόμο γι' αυτό τον ωραίο τόπο, έτσι απλά, για μια ρακή σε κάποιο από τα οχτώ καφενεδάκια του χωριού, μακριά από τον τουρισμό των πολύβουνων νότιων παραλίων της Κρήτης.

Τις μέρες που υπήρχε δουλειά το τυαγκάρικο άνοιγε συνήθως κατά τις 8 το πρωί, μετά την απαραίτητη καθημερινή φροντίδα των οικόπιτων ζώων. Έμπαινα κι εγώ στο μαγαζάκι κι έπαιρνα την καθιερωμένη θέση μου δίπλα στον κ. Στέλιο. Ένα πλήθος ετερόκλιτων αντικειμένων ολόγυρα μου, μου είχαν δημιουργήσει αρχικά την αίσθηση της πλήρους ακαταστασίας. Αυτή η ακαταστασία όμως ίσχυε μόνον για τον αμύντο. Αντίθετα ο κυριότελος εύρισκε πάντα διάσπασμα σε κάποιος προσπαθούσε να του βάλει κάποια τάξη, θα τον αποδιοργάνωνε εντελώς.

Όταν δεν παρακολουθούσα τα έμπτειρα χέρια του μάστορα, άφηνα το βλέμμα μου να πλανιέται έξω από την τζαμαρία του μαγαζιού, στις πλαγιές του Ψηλορείτη. Μακάριζα τις στιγμές εκείνες τον κ. Στέλιο, που εξακολούθουσε να ζει και να εργάζεται στον τόπο που γεννήθηκε και είχε επιπλέον το προνόμιο ν' αντικρύζει κάθε πρώιμη απέναντι του το θρυλικό βουνό της Κρήτης.

Τις πρωινές ώρες στο μαγαζί σπάνια μέναμε μόνον. Αγαπήτος και πρόσχαρος καθώς είναι ο κύριος Στέλιος, μαζεύει γύρω του πολλούς Ανωμερίτες και κοντοχωριανούς, που περνούν καθημερινά από το τυαγκαράδικο για να τον καλημερίσουν, να του φέρουν δουλειά, να συζητήσουν και να καλαμπουρίσουν μαζί του. Στέκι αληθινό το μαγαζάκι για πολλούς και διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Όλοι αυτοί οι επισκέπτες με αντιμετώπιζαν αρχικά με μεγάλη περιέργεια. Τους ήταν δύσκολο να κατανοήσουν τη σκοπιμότητα των τόσο συχνών μου επισκέψεων αλλά και την επιμονή μου να φωτογραφίζω τον κυριό-Στέλιο ξανά και ξανά, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κατασκευής των στιβανιών. Σιγά-σιγά όμως με συνήθισαν κι έφτασαν να με θεωρούν δικό τους άνθρωπο.

Τα μεσημέρια γύρω από τις δωδεκάμιση απίθινε ο κ. Στέλιος τα εργαλεία του στον πάγκο, σταματούσε κάθε δραστηριότητα. Ένας-ένας οι φύλοι μάς αποχαιρετούσαν, ήταν η ώρα του διαλεύμματος για φαγητό. Ποτέ δεν επέτρεπε ο κ. Στέλιος να γευματίσω κάπου αλλού, ήμουν πάντα καλεσμένος στο τραπέζι του. Εκεί μας περίμενε με τις νοστιμές της η **Κατερίνα**, η γυναίκα του. Σχεδόν όλες οι πρώτες ύλες ήταν αγγά



[Ένα πλήθος ετερόκλιτων αντικειμένων ολόγυρά μου, μου είχαν δημιουργήσει αρχικά την αίσθηση της πλήρους ακαταστασίας. Αυτή η ακαταστασία όμως ίσχυε μόνον για τον αιμύντο. Αντίθετα ο κ. Στέλιος εύρισκε πάντα ό,τι χρειαζόταν μέσα σε δευτερόλεπτα. Και είμαι βέβαιος, πως αν κάποιος προσπαθούσε να του βάλει κάποια τάξη, θα τον αποδιοργάνωνε εντελώς.]

προϊόντα, που προέρχονταν από τον κήπο και τα ζώα τους. Ανάλογα με την εποχή και τις νηστείες του χριστιανικού εορτολογίου το γεύμα περιελάμβανε πατάτες από τον κήπο, άγρια χόρτα, κουνέλι, δύπρια, κοτόπουλο δικό τους, υπέροχο υπιτικό κατσικίσιο τυρί, πίτες και φραγκόσυκα, συνοδευόμενα πάντα από το ρακάι και τη ρακή του φίλου μου.

Μετά τη μεσημεριανή ανάπτωλα επιστρέφαμε στο μαγαζί, ο κ. Στέλιος συνέχιζε τη δουλειά του με αμείωτους ρυθμούς. Εγώ από την πλευρά μου φωτογράφιζα και συζητούσα μαζί του για μια πληθώρα θεμάτων, από τα απλά καθημερινά μέχρι την παγκόσμια κατάσταση, ακόμα και τον τρόπο λειτουργίας του INTERNET. Ένα από τα πιο ευχάριστα διαλεύμματα ήταν η ώρα του απογευματινού καφέ, με το καφεδάκι που μας έφερονε από δίπλα ο **Θόδωρος Παπουτσάκης**. Με τον κυρ-Θόδωρο αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη σχέση, όταν ανακαλύψαμε ότι μας συνέδεαν - με διαφορά 53 χρόνων - κοινές αναμνήσεις από την "Φρουρά", στα χρόνια του "Ανακτορική" και στα χρόνια μου "Προεδρική". Όπως ρουφούσαν το καφεδάκι τους οι δύο εξάδελφοι, δεν παρέλειπαν να αναφέρονται σε ιστορίες και γεγονότα από τη Γερμανική κατοχή και τον εμφύλιο. Σ' αυτές τις συζητήσεις παρενέβαιναν και πολλοί Ανωμερίτες, για να διηγηθούν γεγονότα ηρωικά από την Αντίσταση κατά των Γερμανών ήλια και τραγικά από το κάψιμο του χωριού τους, σαν αντίποινα για την απαγωγή του στρατηγού Κράιπε. Κάποιοι μάλιστα είχαν σαν από θαύμα γλιτώσει το εκτελεστικό απόσπασμα.

Με τη δουλειά και τις κουβέντες οι ώρες κυλούσαν γοργά και έφτανε το σούρουπο. Τις ώρες αυτές δύος ο αντρικός πληθυσμός του χωριού συγκεντρωνόταν στα καφενεία. Το καλοκαίρι ιδιαίτερα γέμιζαν τα τραπεζάκια έξω στο δρόμο, τόσο από τους μόνιμους όσο και από τους απόδημους Ανωμερίτες. Τα καλογυαλισμένα στιβάνια, τα επώνυμα αθλητικά παπούτσια, τα μαύρα πουκάμισα, τα "σινιέ" κοντομάνικα, τα 4X4 και τα υποδηματικά, δημιουργούσαν επιφανειακές, τουλάχιστον, αντιθέσεις στο κοιμοπολίτικο και θρησκώδη πλέον αέρα του χωριού.

Το χειμώνα βέβαια όλα ήταν διαφορετικά στο Άνω Μέρος. Ο παγωμένος βιοριάς κατέβαινε αδιάκοπα από τις χιονισμένες κορφές

του Ψηλορείτη και η μικρή ξυλόσομπα στο τυαγκάρικο μάταια προσπαθούσε να μας ζευτάνει. Βρίσκαμε τότε καταφύγιο, όπως και πολλοί άλλοι Ανωμερίτες, σε κάποιο από τα καφενεία του χωριού, για μια-δυο ρακές ως την ώρα του βραδινού. Οι "οφτές" πατάτες, ψημένες στη χόβιλη της ξυλόσομπας, η ρακή και η παιζέα, οι θορυβώδεις συζητήσεις και τα σχόλια για τα αγροτικά και την πολιτική ζέσταιναν την μελαγχολική ατμόσφαιρα του χειμώνα.

Μετά τις τόσες επισκέψεις μου και μάλιστα την χειμερινή περίοδο που ήμουν ο μόνος ξένος στο χωριό, είχα γίνει ιδιαίτερα γνωστός σ' όλους σχεδόν τους κατοίκους του Άνω Μέρους. Οι προσκλήσεις για ρακές στα καφενεία και για δείπνο διαδέχονταν η μια την άλλη. Πολύ δύσκολα μπορούσα ν' αντισταθμίσω σ' αυτές τις εκδηλώσεις φιλοξενίας και ακόμα δυσκολότερα έπαιρνα αργά τη νύχτα το δρόμο της επιστροφής. Αυτή όμως η μια ώρα της μοναχικής νυχτερινής οδήγησης από το Άνω Μέρος ως τον προορισμό μου ήταν ώρα σκέψεων και περιστολογής, προβληματισμού και συγκρίσεων ανάμεσα στους ρυθμούς του αυτικού περιβάλλοντος που ζούσα και στο δύσκολο τρόπο ζωής αυτού του ωραιού τόπου, που διατηρεί όμως τόσο ζευτούς και φιλόξενους ανθρώπους.

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΠΡΙΝ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ συναρπαστικές τεχνικές λεπτομέρειες κατασκευής των στιβανών, ας επιχειρήσουμε μια πολύ σύντομη αναδρομή στο παρελθόν. Να πούμε αρχικά, ότι η λέξη "**στιβάνι**" προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από την ιταλική "**stivale**", που σημαίνει μπότα. Ο κατασκευαστής, όχι μόνον των στιβανών αλλά και κάθε μορφής παπουτσιών, ελέγετο στα χρόνια της Βενετοκρατίας "**τζαγγάρης**" ή "**τζαγκάρης**" και το εργαστήριό του "**τζαγκαρείον**", λέξεις που είναι βυζαντινές.

Στην κρητική ύπαιθρο, αν και η κατασκευή ήταν διαφορετική από την σημερινή, δεν έπαψαν γενικά να φοριούνται τα πατροπαράδοτα στιβάνια, αφού ήταν απόλυτα προσαρμοσμένα στις εδαφολογικές συνθήκες της Κρήτης και στις απαυτήσεις της αγροτικής



ζωής. Φτάνοντας ψηλά μέχρι το γόνατο παρείχαν απόλυτη προστασία από τα αγκάθια, το χιόνι και τη λάσπη. Τα πρακτικά και χρήσιμα αυτά υποδήματα δεν φορούσαν μόνον οι γεωργοί αλλά και οι εύποροι αυτοί όταν έβγαιναν στις εξοχές. Τα στιβάνια των εύπορων ήταν κατασκευασμένα από δέρμα μαλακό, ενώ των χωρικών από σκληρό μοσχαρίσιο (βακέτα) ή τραγίσιο. Αγκάλιαζαν όλη την κνήμη ως το γόνατο και ήταν στο επάνω μέρος μακριά και φαρδειά, ώστε εδίπλωναν και δημιουργούσαν ρεβέρ. Μόνον των Σφακιανών τα στιβάνια δεν εγύριζαν αλλά ανέβαιναν πάνω από το γόνατο, φτάνοντας καμιά φορά ίσαμε τα "οιξομέργια", όπου και κρατιότανε με λουριά από τη ζώνη. Στα Ανώγεια και στα Σφακιά οι βοσκοί φορούσαν τους "δόμους", στιβάνια με πέλματα ιδιαίτερα ενισχυμένης κατασκευής, που αποτελούνται είτε από δύο και τρεις πατωσιές από προβιές είτε ακόμη και από "καπρόπετσο", δηλαδή ξεραμένο δέρμα γουρουνιού. Οι δόμοι έχουν δύο τακούνια, ένα στη μύτη

και ένα στη φτέρνα και είναι πολύ κατάλληλοι για περιπάτημα αλλά και για σκαρφάλωμα πάνω στους βράχους. Ο Φουσκαρίνι έγραψε για τους Σφακιανούς, πως "πάνε τρέχοντας τόσο σίγουροι πάνω στα βράχια και στους γκρεμούς, όπως τ' αγρίμα". Άλλα υπάρχει και μια μαντινάδα για τους δόμους:

Δεν ντονε θέλω το βοσκό απού φορεί το δόμονς γιατί σφιχταγκαλιάζεται αργά με το δαμόνους.

Ος "δαίμονες" στη μαντινάδα υπονοούνται οι "ανεράϊδες" τα θηλυκά δηλαδή δαμόνια, που ο λαός πιστεύει πως βγαίνουν τη νύχτα και ερωτοτροπούν με τους βοσκούς.

Για να επανέλθουμε στα στιβάνια, δύσα προορίζονταν για καθημερινή χρήση ήταν μαύρα και κόκκινα. Τα "σχολιάτικα", τα γιορτινά, ήταν μαύρα ή ανοιχτόγκριζα ή και άσπρα, στολισμένα καμιά φορά με ωραία τρυπητά σχέδια. Τα καλοκαίρι τα στιβάνια ήταν άσπρα από βακέτα, τα λεγόμενα "κίτρινα", ενώ των χειμώνα ήταν μαύρα ή κοκκινωπά από αδιάβροχο δέρμα.

Ανέκαθεν οι Κρητικοί έδιναν μεγάλη προσοχή στην κατασκευή των στιβανιών τους. Στα "Άσματα Κρητικά" αναφέρει σχετικά ο Γιανναράκης : ... "θέλω και τα στιβάνια μου καλά τξαγκαρωμένα".

Τη σημασία που απέδιδαν οι Κρητικοί στην υπόδησή τους περιγράφει παραστατικά και ο Γάλλος Βοτανολόγος J. Pitton de Tournefort που επιυκέφθηκε την Κρήτη στα 1700: "Δεν βλέπεις κανέναν που να μην είναι καλά παπούτσωμένος σε τούτο το νησί, αντίθετα με τους χωρικούς της Ευρώπης, όπου οι περισσότεροι έχουν τα πόδια μισόγυμνα. Μέσα στις πόλεις φορούν σκαρπίνια από μαροκινό δέρμα κόκκινο, πολύ καθαρά και πολύ ελαφρόα. Στην εξοχή φορούν μποτίνες από το ίδιο πρόγραμμα, που διαρκούν χρόνια ολόκληρα και είναι καλά ποδεμένοι, όπως οι Αρχαίοι Κρήτες του Ιπποκράτους. Ο περίφημος αυτός γιατρός μιλεί για υπόδηση πολύ βολική και ο Γαλλινός βεβαιώνει, πως ανεβαίνει έως τη μέση της κνήμης...."

Θα πρεπε τέλος να αναφέρουμε, ότι οι τζαγγάροι επί Βενετοκρατίας ήταν ενσωματωμένοι σε συντεχνίες ή αδελφάτα, που στα ιταλικά ελέγοντο "σκόλαι". Προστάτης τους, όπως και σήμερα, ήταν ο Αγιος Νικόλαος. Μετά την κατάληψη του Κάστρου από τους Τούρκους το 1669, Κρήτες τζαγγάρηδες που κατέφυγαν ως πρόσυφγες στη Ζάκυνθο, πήραν μαζί τους και την εικόνα του Αγίου και ανάστησαν εκεί τη συντεχνία τους.

Μετά την επιλογή του δέρματος, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι αδιάρροιχο, χρησιμοποιούνται δύο φόρμες πατρόν, για να κατασκευαστούν τα δύο βασικά μέρη του στιβανιού. Αφού κόβεται με βάση το πατρόν το δέρμα, ακολουθεί το γάζωμα του καλαμιού και της ρεμόντας μαζί με τις φόρδρες τους.

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΤΙΒΑΝΙΩΝ (ΣΚΟΛΙΝΑ)

ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του στιβανιού προηγείται η ακριβής καταμέτρηση όλων των απαραίτητων διαστάσεων του ποδιού του πελάτη. Μετράται η περίμετρος της γάμπας, η απόσταση από τη φτέρνα και μέχρι το επιθυμητό ύψος του στιβανιού, το πάχος του πέλματος σε τρία σημεία, το μήκος του πέλματος και υχειδιάζεται και το περίγραμμα του πέλματος που θα αποτελέσει και το πατρόν για τη σύλλα του στιβανιού.

Τα δέρματα που χρησιμοποιούνται είναι τα επονομαζόμενα **αδιάρροχα** για τα σκολινά, τα οποία είναι λεπτά και φίνα δέρματα και η **βακέτα** (επίσης αδιάρροχο δέρμα) που χρησιμοποιείται στα στιβάνια καθημερινής χρήσης. Τα παραπάνω δέρματα είναι **βοδινά**. Τα χρωμάτα που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως καφέ ή μαύρο για τα σκολινά και φυσικό καφέ, κόκκινο ή μαύρο για τα καθημερινά. Το δέρμα κοστίζει γύρω στα 37 ευρώ/μέτρο και κάθε μέτρο δέρματος επαρκεί για να κατασκευαστεί ένα ζευγάρι στιβάνια. Σήμερα τα δέρματα όπως και άλλα υλικά της κατασκευής, (π.χ. οι ξυλόμιτροκες) εισάγονται. Ο τεχνίτης χρησιμοποιεί δύο φόρμες-πατρόν (**τα στάμπα**) για να κατασκευάσει αντίστοιχα τα δύο βασικά μέρη του στιβανιού, **το καλάμι** και **τη ρεμόντα**. Το καλάμι αποτελεί το τμήμα της μπότας που ξεκινάει κάτω από το γόνατο και καταλήγει στον αυτράγαλο, περιλαμβά-



νοντας και τη φτέρνα. Η ρεμόντα είναι ουσιαστικά το μπροστινό μέρος της μπότας. Τα δυο αυτά πατρόνα διαφοροποιούνται όχι μόνο σε σχέση με το μέγεθος του παπουτσιού που φοράει ο πελάτης αλλά και τις υπόλοιπες ιδιαιτερότητες του ποδιού του πχ. χοντρή γάμπα ή στενός αυτράγαλος. Τα πατρόνα αντιγράφονται σε κοινό χαρτί και τοποθετούνται πάνω στο δέρμα που κόβεται στις κατάλληλες διαστάσεις. Το ίδιο γίνεται και για τη λινή επένδυση της ρεμόντας και τη δερμάτινη (από κατοικίσια προβιά) επένδυση του καλαμιού. Ακολουθεί το γάζωμα-συναρμολόγηση του καλαμιού και της ρεμόντας μεταξύ τους και με τις φόδρες τους. Στα "σκολινά" (γιορτινά) στιβάνια ανάμευσα στο δέρμα του καλαμιού και την ευωτερική δερμάτινη φόδρα και μέχρι μια παλάμη πάνω από τον αυτράγαλο αλείφεται αλευρόκολλα για να γίνει στητό το δέρμα. Έτοι με το δέρμα που απομένει μέχρι τον αυτράγαλο παραμένει μιαλακό και υγηματίζει τις χαρακτηριστικές δίπλες του κρητικού στιβανιού. Για τη ρεμόντα, ως φόδρα χρησιμοποιείται λινή επένδυση σαν υγιεινότερη και ανθεκτικότερη αντιμετώπιση του ιδρώτα

των ποδιών (το μουσκεμένο δέρμα έχει μικρή αντοχή στην τριβή με το πόδι).

Κατόπιν ο μάτορας φτιάχνει από λινάρι, με μια ειδική διαδικασία ξαύματος, το υπάγκω, την "οφγιά", που αφού τον κερδώσει (με αγνό κεριό μέλισσας ανακατεμένο με ρετσίνη) για να γίνει σκληρός "σα σύρμα" και αδιάβροχος, θα τον χρησιμοποιήσει για να ράψει την πίσω κάθετη ραφή που διατρέχει όλο το στιβάνι.

Στο επόμενο στάδιο, μέσα στο καλάμι τοποθετείται το γαμπάλι. (Το γαμπάλι είναι το ξύλινο "καλούπι" της γάμπας που θα φορέσει το στιβάνι. Αποτελείται από δυο βασικά εξωτερικά ξύλα που σχηματοποιούν το δέρμα και τα ευωτερικά ξύλα -τρία διαφορετικά σε φάρδος ζευγάρια τις "στέκες" και τις "σφήνες"-που προστίθενται ή αφαιρούνται για να φέρουν το καλούπι σε μέγεθος αντίστοιχο της γάμπας του πελάτη. Το καλάμι τεντώνεται πάνω στο γαμπάλι με υποπό να ταιριάζει ακριβώς στο πόδι που θα το φορέσει, ενώ δεν αφήνει περιθώρια να "ανοίξει" παραπάνω αφού φορεθεί. Επειδή το δέρμα (ιδίως το λεπτό) έχει την τάση να "ανοίγει", πριν το καλάμι ραφτεί κατά μήκος με την





[Κατόπιν ο μάστορας φτιάχνει από λινάρι, την "οργιά", που θα την χρησιμοποιήσει για να ράψει την πίσω κάθετη ραφή του στιβανιού.
Στο επόμενο στάδιο, μέσα στο καλάμι τοποθετείται το γαμπάλι, το ξύλινο "καλούπι" της γάμπας. Στη φωτογραφία τοποθετείται "σφήνα" που προστίθεται για να έρθει το καλούπι στο μέγεθος της γάμπας του πελάτη.]



οργιά, ο μάστορας το δεργούλαρει, κόβει δηλαδή το δέρμα ένα εκαποστό μικρότερο από τις αρχικές μετρήσεις. Το στιβάνι θα παραμείνει στο γαμπάλι για μια-δύο μέρες. Κατά το διάστημα αυτό ο μάστορας κολλάει πάνω στην πίσω ραφή το "φιλέτο", ένα μακρόστενο κομμάτι δέρμα με διακοσμητικό γάζωμα που στεγανοποιεί και προστατεύει τη ραφή. Όταν το υπόδημα βγει από το γαμπάλι, το φιλέτο γαζώνεται και είναι τώρα έτοιμο για να προστεθεί ο πάτος.

Ο πάτος κανονίζεται από το καλαπόδι . Η φόρμα του καλαποδιού επιλέγεται ανάλογα με τις προτιμήσεις του πελάτη. Μπορεί να είναι μυτερό, τετράγωνο ή ημιτετράγωνο. Το

υλικό του πάτου είναι το "πατόπετσο", ένα είδος χοντρού και πολύ σκληρού πετσιού το οποίο μαλακώνει μέσα στο νερό για δύοτρεις ώρες για να είναι δυνατή η επεξεργασία του. Στη φάση αυτή ο μάστορας κόβει και μαλακώνει ταυτόχρονα στο νερό τα υπόλοιπα "παρίκια". Τα παρίκια είναι τέσσερα κομμάτια πετσί (το φόρτι, το σκληρό, ο πάτος και το βάρδουλο) που χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν τη σταθερότητα και την αντοχή του στιβανιού. Έτσι το φόρτι μπαίνει πίσω στη φτέρνα, το σκληρό στη μήτη του παπουτσιού και το βάρδουλο περιμετρικά του πάτου. Όλα τα κομμάτια πετσιού που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του στιβανιού "ξυλου-



[Ο μάστορας χτυπά τις σφήνες και τις στέκες στο έδαφος ώστε το δέρμα του στιβανιού να "ανοίξει" και να πάρει το σχήμα της γάμπας.]



οίζονται" δηλαδή πελεκούνται με τη φαλτσέτα για να αποκτήσουν το επιθυμητό μήκος, πλάτος και φάρδος. Πολλά από αυτά δουλεύονται και με γυαλόχαρτο ή λίμα ή ακόμα και με κομμάτια τζαμιού για να γίνουν λεία και να αποκτήσουν πατίνα.

Ο πάτος, αφού βγει από το νερό, καρφώνεται πάνω στο καλαπόδι και παραμένει εκεί για μια μέρα ώστε να πάρει το σχήμα του πέλματος. Εκτός από τα παρίκια χρησιμοποιούνται και δύο επιπλέον κομμάτια δέρματος, οι "φορμάδες", τα οποία μπαίνουνε

[Όταν το υπόδημα βγει από το γαμπάλι, το φιλέτο γαζώνεται και είναι έτοιμο για να προστεθεί ο πάτος που κανονίζεται από το καλαπόδι.

'Όλα τα κομμάτια πετσιού "ξυλουρίζονται" δηλαδή πελεκούνται με τη φαλτσέτα για να αποκτήσουν το επιθυμητό μήκος, πλάτος και φάρδος. Εκτός από τα παρίκια χρησιμοποιούνται και δύο επιπλέον κομμάτια δέρματος, οι φορμάδες Το φορτι, το σκληρό και οι φορμάδες θα κολληθούν μεταξύ δέρματος και φόδρας με αλευρόκολλα.

ανάμεσα στο δέρμα και στο λινό, στα "μήλα" του παπουτσιού, για να γίνει στητό. Το φόρτι, το σκληρό και οι φορμάδες θα κολληθούν μεταξύ δέρματος και φόδρας με αλευρόκολλα. Αφού το φόρτι και οι φορμάδες τοποθετηθούν στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα του στιβανιού και πρωτού η αλευρόκολλα στεγνώσει τοποθετείται το καλαπόδι (πάνω στο οποίο είναι και ο πάτος). Περιμετρικά του πάτου, καρφώνεται με ψιλές σιδερένιες πρόσκες το κάτω μέρος του στιβανιού (φόδρα και δέρμα), αφού τραβηγτεί γερά, ώστε να "ανοί-





[
Αφού το φόρτι και οι φορμάδες τοποθετηθούν στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα του στιβανιού και πρωτού η αλευρόκολλα στεγνώσει τοποθετείται το καλαπόδι Περιμετρικά του πάτου, καρφώνεται με ψιλές σιδερένιες πρόκες το κάτω μέρος του στιβανιού

]

ξει" και αυτό όπως και το καλάμι. Αφού περάσουν μερικές ώρες οι σιδερένιες πρόκες αφαιρούνται από τη "μύτη" του στιβανιού και τοποθετείται με αλευρόκολλα μεταξύ δέρματος και λινού, το σκληρό. Όταν η κόλλα στεγνώσει καρφώνεται με σιδερόπροκες και το μπροστινό μέρος πάνω στον πάτο Μετά από δύο τρεις ώρες αντικαθίστανται όλες οι σιδερένιες πρόκες με ξυλόμπροκες.

Το "βάρδουλο", είναι μια στενόμακρη λωρίδα από πετού που καρφώνεται με ξυλόμπροκες περιμετρικά του πάτου και πάνω στο ήδη καρφωμένο δέρμα. Πάνω στο βάρδουλο θα φατεί η σόλα. Το κενό που δημιουργείται μεταξύ του πάτου και της σόλας εξαιτίας του βάρδουλου, γεμίζεται με κομμάτια πεπιευμένου χαρτονιού, τις λεγόμενες "φορτέζες". Παλιότερα οι τωαγκάρηδες χρησιμοποιούσαν πετού αντί για χαρτί, αλλά αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τρίζουν τα στιβάνια κατά το περπάτημα. Αφού οι φορτέζες κολλήθουν με

δερματόκολλα στον πάτο τοποθετείται και η σόλα. Η σόλα κατασκευάζεται από χοντρό βιδινό πετού που κόβεται στα μέτρα του πέλματος του πελάτη. Κατόπιν μαλακώνεται μέσα σε νερό. Όταν μαλακώσει τοποθετείται πάνω στη φορτέζα και το βάρδουλο, όπου καρφώνεται με ξυλόμπροκες στη φτέρνα. Μετά η σόλα χαράσσεται περιμετρικά με το μαχαίρι, μέχρι το σημείο που θα μπει το τακούνι. Ο μάστορας φτιάχνει πάλι δυόμιση "οργιές" σπάγγο, με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν για να ζάψει τη σόλα πάνω στο βάρδουλο.

Ακολουθεί η προσθήκη του τακουνιού. Αρχικά πάνω στη σόλα τοποθετείται άλλο ένα στενόμακρο κομμάτι πετού που λέγεται "κύκλος" (διαδικασία ίδια με αυτή του βάρδουλου), στο μέγεθος του τακουνιού. Πάνω στον κύκλο καρφώνονται τα φάλτσα που είναι κομμάτια πετού που σχηματίζουν το τακούνι. Ανάλογα με το πάχος του κάθε



[Μετά από μερικές ώρες οι σιδερένιες πρόκες αφαιρούνται από τη "μύτη" του στιβανιού και τοποθετείται με αλευρόκολλα μεταξύ δέρματος και λινού, το σκληρό. Αφού το εξωτερικό δέρμα γυριστεί πάνω από το σκληρό και καρφωθεί στον πάτο, ο μάστορας χτυπά την περιοχή πάνω από το σκληρό για να στρώσει καλά η αλευρόκολλα και να μην δημιουργήσει ανωμαλίες στην επιφάνεια του στιβανιού.]





[Το βάρδουλο καρφώνεται με ξυλόμπροκες περιμετρικά του πάτου. Το κενό μεταξύ του πάτου και της σόλας, γεμίζεται με κομάτια πεπιεσμένου χαρτονιού, τις λεγόμενες “φορτέτζες”. Η σόλα αφού καρφωθεί με ξυλόπροκες στο τακούνι, χαράσσεται με τη φαλτσέτα και το κατσαμπρόκο. Το αυλάκι αυτό θα προστατέψει την οργιά από την απευθείας τριβή με το έδαφος.]







φάλτου χρειάζονται 3 ή 4 για να ολοκληρωθεί το τακούνι. Στο τέλος τοποθετείται και ένα κομμάτι λάστιχο για να καλύπτει και να προστατεύει το πετού του τακουνιού. Εάν ο πελάτης το επιθυμεί, προστίθεται λάστιχο και στο υπόλοιπο τμήμα της σόλας. Στα καθημερινά στιβάνια το λάστιχο αυτό μπορεί να προέρχεται από λάστιχα αεροπλάνου ή τρακτέρ ή ακόμα και να είναι έτοιμες σόλες εισαγωγής που χρησιμοποιούνται από μεγάλες εταιρίες υποδημάτων. Το ύψος του τακουνιού εξαρτάται από το καλαπόδι.

Όταν ετοιμαστεί και το τακούνι ο μάυτορας καιροφώνει από πάνω του στη φτέρνα το "κομπί". Το κομπί είναι ένα τριγωνικό κομμάτι πετού που διευκολύνει τον πελάτη να βγάζει το στιβάνι με τη βοήθεια του άλλου του ποδιού.

Αφού τα στιβάνια βαφτούν και γυαλιστούν αφήνονται μια δυο μέρες ακόμα πάνω στο καλαπόδι για να στεγνώσουν καλά οι κόλλες.

Έπειτα αφαιρείται το καλαπόδι και με τη ράσπα τρίβονται οι ξυλόπροκες που πιθανόν να εξέχουν στο ευστερικό του στιβανιού και είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

Οι στιβανάδες τις Κρήτης μετριούνται σήμερα στα δάκτυλα των χεριών. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι συνθήκες εργασίας στην Κρητική ύπαιθρο έχουν αλλάξει, οι αγροτικοί δρόμοι που έχουν διανοιχτεί στα ορεινά απαλλάσσουν τους κτηνοτρόφους (βασική ομάδα αγοραστών καθημερινών στιβανιών) από το πολύωρο περιπάτημα που απαιτεί ανθεκτικά υποδήματα. Τα στιβάνια που εξακολουθούν να πωλούνται κατά κύριο λόγο σήμερα είναι τα σκολινά, τα οποία χρησιμοποιούν πολλοί Κρητικοί ως επίσημα υποδήματα. Οι διαφόρων τύπων αφρύλες εισαγωγής είναι η εύκολη και γρήγορη λύση και μάλιστα σε μεγάλη γκάμα τιμών και ποιοτήτων. Η τέχνη του στιβανά είναι δύσκολη και



[Το ράψιμο της σόλας γίνεται στο χέρι με τη βοήθεια δύο βελονιών και του πατοσουβλιού.

Η σόλα ραμμένη και καρφωμένη, έτοιμη να δεχτεί το τακούνι. Πάνω στον κύκλο καρφώνονται τα φάλτσα που είναι κομμάτια πετσιού που σχηματίζουν το τακούνι.

Ενα κομμάτι κόκκαλο προστατεύει το δέρμα από τυχόν αδέξια κίνηση του μάστορα που λειαίνει το κόμπι με τη φαλτσέτα.

]

επίπονη. Απαιτεί πολύ χρόνο και μεράκι και για το λόγο αυτό οι νέοι προσανατολίζονται σε πιο εύκολα και μοντέρνα επαγγέλματα.

Η τιμή για ένα ζευγάρι στιβάνια ανέρχεται περίπου στα 150 ευρώ. Η υποδηματοποιεία δεν είναι η κύρια απασχόληση του κ. Στέλιου. Η παραγωγή του είναι γύρω στα 30 ζευγάρια στιβάνια το χρόνο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ε.Κ. Φραγκάκη, "Η λαϊκή τέχνη της Κρήτης", Τόμος 1, Ανδρική φορεσιά, Αθήνα 1960. (Συλλογή Ιδρύματος Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας).

