

# Oi **rogatores** tuc Kastoriás ... βγαίνουν πάντα τα Θεοφάνεια



ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : **ΜΑΪΡΗ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ -ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ**  
φιλόλογος, Δρ. Αρχαιολογίας

## 6 Ιανουαρίου. Καστοριά.

Λίγο πριν το συύρουπο. Ο κεντρικός δρόμος της πόλης, η οδός Μητροπόλεως, είναι στολισμένος εορταστικά με κόκκινες, πράσινες και γαλάζιες γιρλάντες που χορεύουν ρυθμικά στο φύσημα του παγωμένου αέρα. Τα μαγαζιά είναι κλειστά, αλλά σαν κάτι να υφαίνεται πίσω από τις τζαμένιες πόρτες. Το μάτι μας πιάνει φιγούρες ντυμένες περίεργα με παρδαλά ρούχα και χρώματα έντονα, που άλλοτε εμφανίζονται κι άλλοτε χάνονται σαν οπτασίες. Η απιόσφαιρα μοιάζει ηλεκτροισμένη.



ρα 17.00 μ.μ. Από μακριά ακούγονται τα "εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου". Παίζουν ένα σκοπό εύθυμο που ξειπλώνει τις αισθήσεις. Νιώθεις πως πρέπει να υπακούσεις στον αρδατο σκηνοθέτη που δίνει εντολές για τα δρώμενα. Οι πόρτες των καταστημάτων ανοίγουν και δύο όσοι περόμεναν με αδημονία πίσω από αυτές οριούν στο δρόμο. Μπουλούκια από καρναβαλιστές ξεχύνονται από γειτονικούς παραδρόμους και δύο μαζί στήνουν ένα τρελό ξεφάντωμα. Οι κρουνοί των βαρελιών με το μεθυστικό μπρούνκο της Καστοριάς ανοίγουν και μαζί ανοίγει το τρήμερο ξεφάντωμα, τα καυτοριανά ραγκουτσάρια.

... να μεθύσω, να μεθύσω  
να χαρώ, να ευθυμήσω,  
να χορέψω, να πηδήσω,  
να φωνάξω, να λαλήσω.

(Απόσπασμα από τα "Λυρικά" του Αθ. Χριστόπουλου).

Ένα ξέφρενο γλέντι, μια πανήγυρις ξεχωριστή, μια πανδαισία χρωμάτων κι ακουσμάτων, ένα ξέδομα αυθόρυμπτο, μια αφύπνιση των κοινωνικών από την καθημερινότητα και τους κοινωνικούς πειθαναγκασμούς αισθήσεων, μια τρέλα μακριά από τα καθιερωμένα και καθημερινά, αυτό είναι τα ραγκουτσάρια.

Οι τριήμερες καρναβαλικές εκδηλώσεις που κλείνουν με τον πιο κεφάτο κι εύθυμο τρόπο το χριστιανικό Δωδεκαήμερο έχουν καθαρά ευετηριακό χαρακτήρα και επιχωριάζουν κυρίως στη Β. Ελλάδα. Η ονομασία τους "ραγκουτσάρια" δεν απαντά παντού σ' όμως. Το όνομα αυτό, κατά πάσαν πιθανότητα, προοήλθε από τη λατινική λέξη "rogatores" που σημαίνει "ζητιάνοι". Απολύτως επιτυχής θα μπορούσε να θεωρηθεί ο χαρακτηρισμός των μεταμφιεσμένων, οι οποίοι τις πρώτες ημέρες του νέου έτους και πάντα κατά ομάδες επισκέπτονται τα υπίκια της πόλης και ζητούν από τους ενοίκους κάποιο δώρο, προκειμένου να διώξουν, με τη "θεϊκή" δύναμη που κατέχουν, τα κακά πνεύματα και να ευχηθούν να πάει καλά η καινούργια χρονιά. "Ρογκάτια", "ρογκατσάρια", αλλά και "μπουμπουσάρια" αποκαλούνται οι "ζητιάνοι" σε διάφορες περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Θράκης, ενώ στον Πόντο επικρατεί η ονομασία "μωμόρεοι".

Τα παλαιότερα χρόνια, οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις αυτές μεταμφιέζονταν απαραιτήτως σε κάποιο είδος ζώου, αγελάδα, ελάφι, τράγο, καμήλα. Η πράξη αυτή αυθόρυμπτα φέρονται στο νου μία εκ των τευσάρων εορτών που ετελούντο στην αρχαία Αθήνα κατά τους χειμερινούς μήνες προς τιμήν του θεού Διονύσου. Στα "εν αγρούς Διονύσια" λοιπόν που εορτάζονταν τον μήνα Ποσειδαιώνα, (αντίστοιχο περόπιου προς τον Δεκέμβριο), η διαισχέδαιση των ανδρών περιελάμβανε, πλήρη της φαλλοφορίας, και "κώμους". "Κώμοι" εκαλούντο οι δραματοποιημένες ιεροπρα-



ΦΩΤ. Α. ΡΕΚΚΑΣ

Ένα ξέφρενο γλέντι, μια πανήγυρις ξεχωριστή, μια πανδαισία χρωμάτων κι ακουσμάτων, ένα ξέδομα αυθόρυμητο, μια τρέλα, αυτό είναι τα καστοριανά “ραγκουτσάρια”.



ΦΩΤ. Α. ΡΕΚΚΑΣ

ξίες, κατά τις οποίες οι νέοι μετά από γερή οινοποιία, απαραίτητη προϋπόθεση για να τιμηθεί ο λυτρωτής των θνητών, ο Διόνυσος παρηγγλασταν κατά σειρά φέροντες προσωπίδες ή μεταμφιεσμένοι σε ζώα ή ιππεύοντες μεταμφιεσμένους φίλους τους, όπως μπορεί κανείς να δει σε παραστάσεις της αγγειογραφίας του Σου αι. π.Χ. (χαρακτηριστική είναι η παράνταση "κάθμου" σε μελανόδροφο αμφορέα που εκτίθεται στο Μουσείο του



Βερολίνου). Οι προσωπιδοφόροι που ήταν ντυμένοι με αυτείο τρόπο διασκέδαζαν το κοινό με τη θρυψιθύρη εμφάνισή τους, ένα διάλογο που κατέληγε σε φιλονικία για αυτήν την αιτία κι ακόμα με ένα γελούσιο ρητορικό λόγο.

Κατά τη βυζαντινή περίοδο απαγορεύτηκε η μεταμφίεση ανθρώπων σε ζώα, αυτόσον το έθιμο δεν έπαψε να υφίσταται, απλώς οι συνδιασκεδάζοντες επέλεγαν πιο ήπιες μορφές μεταμφιεσεων. Σήμερα δεν υπάρχουν απαγορεύσεις. Οι συμμετέχοντες

στα καστοριανά "ραγκουτσάρια" μπορούν να ντυθούν, όπως θέλουν. Συνήθως επιλέγεται ένα θέμα και τα μέλη του μπουλουκιού - ο θίασος των κωματών; - ντύνονται με τα ρούχα που επέλεξαν από κοινού κάτω από καθ' όλα δημοκρατικές διαδικασίες. Εκείνο πάντως που αποτελεί κοινό σποιχείο όλων των μπουλουκιών είναι τα έντονα χρώματα, με τα οποία οι "θιασώτες" βάφουν τα πρόσωπά τους.

Κρυμμένοι πίσω από τις μάσκες οι καστοριανοί "rogatores" γυρίζουν τις συνοικίες της αρχοντικής πόλης και περιπατούν τους πάντες. Αυτό γίνεται για δύο ημέρες ή μάλλον, νύχτες - "έχει μεγαλείο το σκοτάδι" λέει ο Διόνυσος στον Πενθέα στο αριστουργηματικό έργο του Ευριπίδη "Βάκχες" - στις 6 και στις 7 Ιανουαρίου.

Την τρίτη ημέρα, στις 8 Ιανουαρίου, ημέρα εορτής της Αγίας Δομηνίκης, μαζί με την παρέλαση των μπουλουκιών οι θεατές παρακολουθούν τον χειμαρρώδη σατυρικό λόγο του "εκλεκτού" καστοριανού πολίτη που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, για να περιγελάσει τα κακώς κείμενα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου.

Οι γνώσεις μας για τα αγροτικά Διονύσια είναι πολύ περιορισμένες αναφέρει στο αξιοσήμαντο έργο του με τον τίτλο "Διόνυσος. Ιστορία της λατρείας του Βάκχου" ο αρχαιολόγος και θρησκειολόγος, H. Jeanmaire, που υπήρξε βαθύτατος γνώστης και λάτρης της κλασικής παιδείας. Αναμφίβολα επρόκειτο για εορτές των δήμων.

Μάλιστα κάθε δήμος ή αγροτική κοινότητα είχε τη δική της εορτή και κατά τη διάρκεια του μηνός Ποσειδαιώνα η κλιμάκωση των εορτών έπρεπε να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε οι περιέργοι και οι αγαπώντες τις διασκεδάσεις να μπορούν να παρευρίσκονται σε πολλές εξ αυτών.

Ο Πλάτων (Πολιτ. 475 D) αναφέρει ανθρώπους, οι οποίοι έτρεχαν σ' αυτές τις εορτές, για να ακούσουν τα νέα άσματα. Η κύρια τελετή περιελάμβανε τη λιτανεία ενός φαλλού μεγάλων διαστάσεων, τον οποίο συνόδευαν με φαλμούς και άσματα. Η πομπή,

κατά πάσαν πιθανότητα, είχε το χαρακτήρα ευχαριστίας προορισμένης να προκαλέσει την ευφορία των αγρών και των κήπων και τη γονιμότητα των εστιών, σημειώνει με εμβρύθεια ο διακεκριμένος Γάλλος συγγραφέας.

Μια γόνιμη και καρποφόρα χρονιά εύχονται να έχουν με τη συμμετοχή τους στις εορταστικές εκδηλώσεις και οι καυτοριανοί "rogatores". Για να ξυπνήσουν τα καλά πνεύματα που θα αναλάβουν να τυλίξουν την πόλη με

της καλοχρονιάς, αποτελεί αναμφίβολα ο αφθοναρά πάνω στον οίνο, το ευωδιαστό μοσχάτο κρασί που ο Δήμος διαθέτει αφειδώς σε όλο τον κόσμο.

*Πιέτε, νέοι, πιέτε, νέες,  
πιέτε βάκχες μου ωραίες  
απ' αυτό το μυρωδάτο  
και αθάνατο μοσχάτο.*

(Από τα "Λυρικά" του Αθ. Χριστόπουλο.)



την αύρα του καλού, προσπαθούν να κάνουν όσο πιο δυνατό θόρυβο μπορούν. Επιστρατεύονται λοιπόν οι μουσικοί, οι λαϊκοί οργανοπαίχτες - κάθε μπουλούκι έχει τους δικούς του - οι οποίοι με κλαρίνα και ζουρνάδες οδηγούν τους "θιασώτες" σε έκπταση.

Αρωγός πολύτιμος της "ένθεης μανίας" στην οποία επιβάλλεται να περιπέτειν οι καρναβαλιστές, για να επιτευχθεί η επιθυμία

Έτοι προτρέπει το λαό ο σύγχρονος λυρικός ποιητής, παρόμοια όπως ο χορός των Λυδών γυναικών, των συνοδών του Διονύσου, αναφωνεί στις "Βάκχες" του Ευριπίδη:

*"Στα γλέντια χαίρεται ο θεός των Δία ο γιος,  
ο Βάκχος, που την Ειρήνη, τη θεά την  
πλούτοδότρα αγαπά, των νέων που σώζει τις  
ζωές και που μοιράζει το κρασί όμοια σε*

**πλούσιο και φτωχό άλυπη τέρψη να 'χουν'.**

(Ευριπίδη "Βάκχες", 416-422).

Για το θεϊκό δώρο του Βάκχου, το "νάμια" των θεών, και ο μάντης Τειρεσίας λέει αλλού:

**"Αυτό τους γιατρεύει απ' τις λύπες τους δύντυχονς όταν το πιουν.**

**Kαι άλλο τέτοιο φάρμακο δεν είναι.**

λέει με πάθος ο Άγγελος στον αλαζόνα και ανόητο Πενθέα, το βασιλιά των Θηβών.

Με μάτια θολά απ' το κρασί, ιδρώτα που τρέχει ποτάμι, κορμιά που κινούνται στο ρυθμό μιας μουσικής που ενθουσιάζει, χέρια που υψώνονται σαν σε δέηση, οι καυτοριανοί, απαλλαγμένοι από το φροτίο της καθημερινότητας, λυτρωμένοι από έγνοιες και βάσανα, δείχνουν να απολαμβάνουν την έκσταση



**Θεός είναι και γίνεται σπονδή  
και τη χαρά τους οι θνητοί μ' αυτό την  
κερδίζουν"**

(Ευριπίδη "Βάκχες", 280-285).

**"Και το κρασί όταν λείπει βασιλιά  
λείπει τότε και ο έρωτας  
και καμιά χαρά δεν είναι"**

(Ευριπίδης "Βάκχες", 773-774)

και χορεύουν αυταμάτητα, ώσπου να σωριασθούν εξαντλημένοι στα πεζοδρόμια ή στην καλύτερη περίπτωση στα καθίσματα ενός κέντρου διασκέδασης. Ο Διόνυσος τους παρασύρει όλους, νέους, ηλικιωμένους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, διανοούμενους και μη, μοντέρνους και συντηρητικούς και βέβαια όχι μόνον τους ντόπιους, αλλά και τους επισκέπτες, αυτούς όμως που δεν έχουν πρό-

βλημα να αποβάλλουν τον αυτικό καθωσπρε-  
πισμό και να "διονυσιασθούν" που σημαίνει  
να ζήσουν αγκαλιά με τους ντόπιους τη ζωή,  
έτσι όπως την επιβάλλει ο άρχων της ζωής.

**"Κι ο Βάκχος με το θύρσο του  
ολόφλογο δαδί<sup>1</sup>  
τρεχοπηδάει χρεεύοντας  
και ερεθίζοντας πιοτούς του οι φωνές"**  
(Ευριπίδη "Βάκχες", 145-149).

εορτάζοντες να επανέλθουν, μετά το ξέφρενο  
αυτό ξέδομα, στην έλλογη τάξη και στα  
δέοντα που επιβάλλουν οι κατεστημένες  
καταυτάσεις.

Την τρίτη ημέρα που οι καυτοριανοί την  
ονομάζουν "Πατερίτσα", στις 8 Ιανουαρίου  
δηλαδή, οι εκδηλώσεις ξεκινούν από το  
μεσημέρι με παρέλαση των μπουλουκιών.  
Αφετηρία είναι το Δημαρχείο της πόλης και  
κατάληξη η πλατεία Ντολτσό.



Για δύο νύχτες οι καυτοριανοί "βάκχες"  
γλεντούν ξέφρενα, εκτονώνονται από κάθε  
είδους πλέγματα και φραγμούς, κάνουν  
κατάδυση στη μήτρα της ζωής και βγαίνουν  
μετά εξαγνισμένοι. Πρόκειται για δυο νύχτες  
γεμάτες από παράλογες πράξεις με επανα-  
στατικό και ανατρεπτικό χαρακτήρα.

Ο στόχος έχει επιτευχθεί. Απαιτείται όμως  
κάθισμα, για να μπορέσουν όλοι αυτοί οι

Το καλύτερο από πλευράς πρωτοτυπίας και  
αισθητικής παρουσίασης θέμα μπουλουκιού  
βραβεύεται από το Δήμο Καυτοριάς, ο  
οποίος έχει και την ευθύνη της διοργάνωσης  
του τριημέρου. Την ώρα που τα μπουλούκια  
ετοιμάζονται να παρελάσουν, ένας δημότης,  
που έχει ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο,  
"υέρνει τα εξ αμάξης" σε παράγοντες της  
τοπικής κοινωνίας.

Η σάτιρα αναμένεται πάντα με αγωνία από το συγκεντρωμένο πλήθος, καθώς κανείς και ποτοριανός δεν γνωρίζει εκ των προτέρων το περιεχόμενο του σατυρικού κειμένου και είναι προφανές πως ο οποιοσδήποτε μπορεί να βρεθεί προ εκπλήξεως. Πάντως, οι δήποτε γράφεται και στη συνέχεια εκφωνείται γίνεται πάντα καλοπροαίρετα και με σκοπό

λήγουν στο Ντολτσό.

Εδώ παιζεται η τελευταία πράξη του δράματος και είναι η πιο σαγηνευτική. Με αρωγό την υποβλητική αιμόσφαιρα της μεσαιωνικής πλατείας και το κρασί που ρέει συνεχώς, όλοι, μεταφρεσμένοι και μη, οδηγούνται σε παραλήρημα. Οι οργανοπαίχτες που συνοδεύουν το κάθε μπουλούκι και συμβάλλουν στο οργιαστικό ξεφάντωμα συναγωνίζονται στην ένταση του ήχου που βγαίνει από τα δργανά τους.

*"Τραγουδήστε και πηδήστε  
και τα πόδια σας βροντήστε.  
Και τον χρόνον ευχηθήτε  
πάλι εδώ να συναχθήτε"*

(Απόσπασμα από τα "Λυρικά" του Αθ. Χριστόπουλου).



να προκαλέσει άφθονο γέλιο. Όσο πιο πολύ είναι το γέλιο τόσο πιο εύκολο είναι να επιτευχθεί ο στόχος: η καλή χρονιά.

Η παρέλαση των μπουλουκιών, τα περισσότερα εκ των οποίων δίνουν δραματοποιημένες παραστάσεις, διαρκεί πολύ ώρα, συνήθως έως αργά το απόγευμα, οπότε όλοι κατα-

Τα φώτα της πλατείας ανάβουν. Το σκοτάδι διαλύεται. Κλαδιά στα χέρια γυναικών και ανδρών, ωσάν θύρσοι, σείονται με μανία. Κορμιά ιδρωμένα δονούνται παραδομένα σε έκπτωση, μάτια πλανεμένα από το θεό "**τον πρώτο στις ξεφάντωσες**" (Ευριπίδη "Βάκχες", 375) κοιτούν χωρίς να βλέπουν.

Χαρά και ευδαιμονία ως το πρωί, όταν προβάλλει ο βασιλάς της μέρας. Και τότε οι "rogatores" της Καυτοριάς θα ανανεώσουν το θαυματεύον για τον επόμενο χρόνο, τα επόμενα Θεοφάνεια ...

Βιβλιογραφία

H. Jeanmaire, "Dionysos. Histoire du culte de Bacchus", Paris 1951.